



FTM-Mission

EVANGELIUM ÄR FRÄLSNING TILL MÄNNISKOR

Guds frid käre medarbetare.

Tranås den 11 januari 2010

Så har vi då lämnat 2009 bakom oss för att inleda vår resa in i 2010. Det känns alltid lite speciellt att skriva årets första nyhetsbrev. Naturligtvis finns det en förväntan inför vad vi har framför oss under detta år och vad Gud önskar leda oss in i. Vår önskan och längtan är att i allt det som ligger framför oss få göra det som ligger på Guds hjärta. Under den första halvan av 2010 väntar två större händelser. Men redan under april månad räknar jag med att göra en resa till Rumänien för att bland annat besöka Bibelskolan i Oradea. Sedan har vi har den planerade pastorskonferensen i Polen under maj månad. Därefter väntar ännu en resa till Rumänien och framför allt Moldavien. En resa som alla vet blivit framflyttad, men nu pekar allt på att den skall kunna bli av.

Vi kan också berätta att julgåvan till Löftenas Barn blev 27 000 kronor. Tack för er givmildhet. En mycket välkommen gåva, det vet vi. Pengarna har fördelats bland de allra fattigaste familjerna som låter sina barn komma till Löftenas Barn. Bland dem har man delat ut en "jullåda" med det allra nödvändigaste, detta så att familjerna kunnat ordna med mat och lite extra under julen. Vi vill också tacka er alla så varmt för de gåvor som kommit missionen till del. Tack för er medverkan! Utan er trofasthet och generösa engagemang hade vi inte fått se det resultat vi nu ser.

I detta nyhetsbrev skulle jag vilja stanna upp inför ett par ord som sysselsatt mig under en tid. De ord jag har i åtanke är orden fruktan och gudsfruktan. Två olika ord som, var och en på sitt sätt, beskriver olika

förhållningssätt till livet och till tron. Just ordet gudsfruktan är inte så ofta predikat över. För egen del var det länge sedan jag hörde en predikan över ordet gudsfruktan och dess innebörd för det kristna livet. Men i en tid som denna känns det relevant och angeläget att försöka lyfta fram detta ämne. Låt mig därför försöka skriva något om detta.

Fruktan och Gudsfruktan

Verbet fruktan förekommer ett nittiototal gånger i Nya Testamentet och substantivet gudsfruktan förekommer ett drygt fyrtiotal gånger. Beroende på var i texten vi finner orden får de lite olika betydelse och innebörd. När vi hör ordet fruktan leder det våra tankar till något som är negativt. Att känna fruktan är någonting vi helst vill slippa. Läser vi i ordboken ser vi att substantivet fruktan betyder en stark okontrollerbar känsla som är obehaglig och som orsakas av en faktisk eller upplevd fara eller hot. Fruktan är också nära förbundet med rädsla. Få av oss önskar göra upplevelser som gör oss rädda och som gör att vi känner fruktan. När Bibeln talar om fruktan sker det utifrån flera aspekter. Den kanske vanligaste är att vi skall frukta Gud, och har grundbetydelsen "vara rädd för" och bottnar i förståelsen av Gud som straffande och dömande. Att möta Gud kan därför skapa fruktan.

Det finns naturligtvis flera bibeltexter som lyfter fram det aktuella ämnet men låt mig hämta en bibeltext från Markus 4: 35-41 där vi kan läsa: *"Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro?" Då greps de av stor fruktan. "Vem är han? Till och med vinden*

och sjön lyder honom”. I denna text möter vi dessa båda ord i lärjungarnas sätt att reagera. Deras första och spontana reaktion som helt naturligt är väntad, är att de först blev förskräckta, rädda och därmed kände fruktan. Vad skulle de tro? Men efter att de fått insikt om att det var Jesus som kom gående på vattnet byttes deras fruktan mot gudsfruktan; insikten att Jesus är någonting mer än människan själv. Denna bibeltext tycker jag speglar en del av vad innebörden i dessa båda ord handlar om.

Bibeln uppmanar oss på ett mycket tydligt sätt att inte känna fruktan ej heller rädsla. I tider av oroligheter och en framtid som för många ter sig oviss är det inte så underligt om fruktan ibland griper omkring oss. Men negativa känslor och tankar som fruktan och oro är sällan till gagn för någon. Ibland talar man om en nedåtgående spiral av tankar och känslor som sällan leder vidare in i någonting positivt. I Jesaja 41:10 finner vi följande ord: *”Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.”* Vetskapen om att vi aldrig lämnas ensamma är en oerhörd tillgång. Jesus håller ord. Efter sin uppståndelse firar han måltiden med sina lärjungar. Det var inte bara tomma löften om att han skulle komma tillbaka. Nu satt han där med lärjungarna och delade måltiden med dem. När han bryter brödet säger han de ord som bär oss genom de tyngsta av dagar: ”Jag är med er alla dagar”. Vilket fantastiskt och underbart löfte!

Gudsfruktan

Så har vi ordet gudsfruktan. Gudsfruktan handlar om tillbedjan och förundran inför Gud. Gudsfruktan kan också betyda trofasthet. Den som är trofast fruktar Gud. Eller tvärt om, den som fruktar Gud förblir trofast. I Psalm 34:10-11, ser vi att frukta Herren också kan betyda att söka honom. Insikten av att vi tillber en Gud som är så

ofantligt mycket mer än vad människan är. I grund och botten handlar gudsfruktan om kärlek. Att vi som Guds barn tillhör Gud och att Gud är värdig vår tillbedjan och vår lovsång. Gudsfruktan handlar också om tro. Jesus säger ju i texten ”Har ni ingen tro?”

Kanske hamnar vi ibland i ett tanke-mönster där Gud uppfattas dömande, där vi som Guds barn ständigt lever i en oviss-het om vi befinner oss innanför eller utanför Guds nåd. Av rädsla för att inte räcka till och därför känna sig otillräcklig inför Guds ögon lever vi i fruktan inför Gud och hans domslut. Det blir ett vägande och mätande i våra liv för att försäkra oss om att vi lever tillräckligt gudfruktigt. Att vi inte faller utanför Guds nåd. I andra Mosebok, 15:11 läser vi: *”Vem är som du bland gudarna, Herre? Vem är som du, majestätisk och helig, värdig fruktan och lovsång, mäktig att göra under?”* Gudsfruktan handlar också om vår tillbedjan och kärlek till den Gud som förmår göra det ingen människa kan. Gud är värdig vår fruktan och vår lovsång. Insikten att det är en väldig Gud, en Gud som skapat och upprätthåller världen.

Kärlek, förtröstan och frimodighet

Motsatsen till fruktan är kärlek och förtröstan. Att som människa inte låta sig drivas av fruktan utan av kärlek betyder allt. Guds

**Det var inte bara
tomma löften om att
han skulle komma
tillbaka**



Vetskapen om att vi lagt våra liv och våra omständigheter i Guds hand gör att vi kan känna förtröstan



kärlek till människan är villkorlös. Den är utgivande och ger sig helt och fullt till människan. Guds kärlek fördriver all fruktan. Guds kärlek finns utgiven för alla människor, den finns fritt och för intet att få för den som öppnar sitt hjärta. Gudsfruktan handlar därför inte om straff eller en rädsla för Guds vrede, eller att hamna utanför Guds nåd.

I en tillvaro där mycket ter sig relativt och många formar sin egen tro, finns det ett som står fast. När Mose mötte Gud i den brinnande busken säger Gud till Mose: "Jag är den jag är." Gud är. Ungefär samma svar ger Jesus när han får en likande fråga: "Jag är Vägen, Sanningen och Livet." Dessa värden: *vägen, sanningen* och *livet* står orubbliga och fasta. De ligger fast när mycket i vårt samhälle är relativt, ytligt och ganska flyktigt. Att få bygga sin tro och sitt liv utifrån Jesu ord där kärleken är det främsta förändrar allt. När vi finner Jesus, finner vi också Sanningen och Vägen.

Förtröstan. Smaka på ordet en stund. Ordet bär i sig någonting speciellt, personligen tycker jag om detta ord. Att känna förtröstan inför framtiden, sitt liv och sin familj är en gåva. Vetskapen om att vi lagt våra liv och våra omständigheter i Guds hand gör att vi kan känna förtröstan. Men var innebär då ordet? Ordet förtröstan innebär att man funnit en insikt i att allt

kommer lösa sig till det bästa. Även om omständigheter kan ha mycket övrigt att önska. På något förunderligt vis kan den som känner förtröstan också finna nytt hopp och en ny framtid. Den som förtröstar på Herren vet att de hopplösaste av situationer eller omständigheter med tiden kommer lösa sig. Förtröstan handlar inte om resignation och uppgivenhet utan om vetskapen att när människan gör det som står i hennes makt, kommer Gud att göra resten. Att förtrösta innebär att vi vågar lita på någon annan. Vi har satt vår lit till en Gud som förmår göra långt mer än vi kan tänka eller önska. Precis som frälsningen innebär att vi lägger vårt liv i Guds hand, eftersom vi tror och vet att Gud vet vad som är bäst för oss, är förtröstan att lägga sitt liv i Guds hand och lita till att allt samverkar till det bästa.

Frimodighet

Bibeln talar också om att vi inte skall kasta bort vår frimodighet. De gåvor Gud lagt ner i våra liv är ingenting vi behöver be om ursäkt för. Istället behöver vi ta tillvara varje tillfälle Gud ställer i vår väg för att utbreda det rike som inte är av denna världen. Låt Gud få bruka det han lagt av gåvor i ditt liv för Guds rikets utbredning. Alla är viktiga och betydelsefulla i det stora och viktiga uppdrag Gud givit oss att utföra. Vi tackar Gud för det missionen fått utföra genom din och mångas trogna medverkan under de år som gått.

Vårt eviga hopp

Jesus är vårt eviga hopp. Att förtrösta på Jesu ord ingjuter hopp och framtidstro i en värld där allt fler saknar mål och mening. Den människa som lagt sitt liv i Jesu händer kan känna förtröstan och hopp. Vilken förmån det är att få bekänna sig till en tro som inte saknar framtid eller hopp. Även om vår omvärld ter sig allt mer osäker, står Bibelns ord om en ny himmel och en ny jord ristat i sten. Vi har ett himmelskt hopp om en framtid tillsammans med Jesus som inte viker undan ifrån oss. På detta kan vi hålla

fast; att Jesus skall komma åter för att för evigt föra oss in i en framtid utan slut. Det är på detta vi hoppas. Under det att vi väntar har Gud anförtrott oss ett viktigt uppdrag att utföra. Vi hoppas att du vill stå med oss då vi möter nya utmaningar på de platser Gud ställer oss.

Pastorskonferensen i Polen

Vi fortsätter nu att planera för den kommande konferensen i Polen. Vi har nu avslutat förhandlingarna med det hotell vi kommer att förlägga konferensen på. Med hjälp av Piotr Cieslar i Polen, som skött förhandlingarna, har vi kunnat enas om ett bra pris för hela konferensen. Huvudtalare på konferensen kommer bli pastorerna Sam och Dan Smucker som också står för sina egna omkostnader. Beträffande omkostnaderna för konferensen som för vår del beräknas till omkring 55 000 kronor har vi nu kommit ungefär halvvägs. Pastoreorna står själva för en fjärdedel av omkostnaderna, även resan till och från konferensen. Under våren kommer vi återkomma med mer information omkring konferensen. Bed gärna för konferensen; att alla praktiska detaljer faller på plats, samt att vi når det ekonomiska mål vi satt upp för konferensen. Önskar du bidra ekonomiskt till omkostnaderna märker du talongen med "Pastorskonferens i Polen" så går din gåva oavkortat till detta ändamål. Tack för din medverkan.

Missionen jubilerar

Det är många människor vars liv förändrats under de år missionen funnits. Antalet i sig är oviktigt men vi vet att det är mer än vi kan räkna till. Faktum är att missionen firar 25 år. Missionen grundades i december månad 1984. Det vi med säkerhet vet är att Gud varit trofast under dessa år. Det är med tacksamhet vi ser tillbaka. Men utan att bli nostalgisk önskar vi lägga vår tid och kraft på det som ligger framför oss. Till nästa månad hoppas vi har kunnat sammanställa några brottsstycken av vad som gjorts under de år missionen funnits.

Avslutning

Då har vi kommit till avslutningen av 2010 års första nyhetsbrev. Som jag skrev inledningsvis önskar vi att detta år skall få bli ett intressant och spännande år för missionen. Med resan till Moldavien hoppas vi att få utvidga missionens missionsfält. Det känns också spännande att få vara en del i vad som sker på Bibelskolan, en skola som nu befinner sig i ett intressant skeende. Som jag personligen ser det, befinner sig missionen i en spännande tid, med flera intressanta och viktiga missionsåtaganden. Vår bön och förhoppning är att också du vill finnas med då vi tar oss an det år som ligger framför. Under våren hoppas vi också kunna genomföra ytterligare arbete på Tonårshuset för att ta ytterligare ett eller flera steg framåt. Än en gång vill vi rikta ett ord av tacksamhet för det många av er gör för de människor FTM-Mission kommer i kontakt med. Med förhoppning om ett händelserikt 2010 avslutar jag nu detta brev. Om du har bönebehov så låt oss gärna veta detta så hjälps vi åt att dra i bönelinan. Hör gärna av dig på det sätt du tycker är bäst.

Tillsammans i Herren tjänst



Jörgen Lindberg
FTM-Mission