



# FTM-Mission

EVANGELIUM ÄR FRÄLSNING TILL MÄNNISKOR

Guds frid käre medarbetare!

Tranås den 10 mars 2010

**S**å har vi då tagit klivet in i mars månad. En månad där våren brukar göra sitt allra första försök att titta fram, har man tur kan man få se en och annan snödroppe titta fram utmed huset. Men så här långt lyser de med sin frånvaro. Nu ligger det istället ett tjockt snötäcke i vägen och våren tycks vara satt på undantag. Vädret har blivit ett stående samtalsämne. O visst, det är speciellt med all denna snö vi fått. Men historien lär att det förr eller senare vänder. Men den dag som inne är ligger vårt land inbäddat i ett tjockt lager med snö. Som sagt, våren låter vänta på sig ett tag till. Men den är välkommen, mycket välkommen, när den väl kommer. Eller hur? Vi vill också passa på att, så här brevlades, välsigna er alla för det som var och en, varje månad, gör för att missionens olika insatser skall kunna fortsätta. Utan era förböner och era gåvor skulle det inte bli så mycket gjort. Tack för er trofasthet i smått som i stort. Ingen gåva är för ringa, ingen bön för obetydlig. Alla har en plats och en funktion i det arbete vi utför för Guds rike. Oavsett storlek är din gåva viktig. Vi tackar Gud för den trofasthet som vi ser finns bland er som stödjer missionens arbete. Det är det som Gud lönar.

## **Kommunicera evangelium med relevans**

För ett par veckor sedan lyssnade jag på en intressant predikan av en representant från IBRA Media. IBRA gör på många sätt ett fantastiskt arbete, inte bara genom ett traditionellt radioarbete, utan för att man lyckats använda de "kanaler" som finns idag, inte minst genom att man sänder radio via Internet. Det är det som ger styrka och trovärdighet, när man vet att budskapet når fram. Radion har ju inga begränsningar utan når fram till vem som än vill lyssna förutsatt där finns en radio eller en dator. IBRA har genom radion kunnat nå till platser som fram tills nu varit omöjliga att besöka. Det är också en av de kostnadseffektivaste metoderna att sprida Guds ord till stora områden med stora folkgrupper. Radio ger också möjlighet att nå minoritetsfolk med evangelium. Kanske utgör just detta en av de stora utmaningarna innan Jesus kommer tillbaka; att nå jordens minoritetsfolk.

Budskapet vi fick lyssna till inspirerade mig till fortsatt arbete med det som vi står i som mission. Det gjorde mig ännu mer övertygad om att den satsning vi hittills gjort på Bibelskolan i Oradea är riktig. Nu arbetar vi med att tillföra stabilitet och kompetens så att detta redskap kan användas på rätt sätt. Budskapet vi fick lyssna till denna söndag både uppmanade och utmanade oss som lyssnade till att också vara relevanta då vi sprider Guds ord, och inte minst i vårt bemötande gentemot andra människor. Ibland har vi en benägenhet att "hänga upp oss" på saker och ting som egentligen saknar relevans. Hur människor är klädda, vilken frisyr de har eller att de på annat sätt bryter normen för vad vi anser vara normalt. Men vi måste försöka se bortom allt sådan och blicka in bakom alla fasader som skymmer människan. Jesus själv var suverän när det kommer till dessa saker, han visste att det inte var det yttre som räknades. Jesus är kanske den främsta förebilden i hur vi effektivast kommunicerar evangeliet till andra människor. Låt oss mycket kortfattat titta på hur framför allt Jesus kommunicerade evangeliet.

## **Hur Jesus kommunicerade evangeliet**

Jesus ägde förmågan att på flera plan kommunicera det glada budskapet om frälsning till människor han mötte. Det spelade inte någon avgörande roll i vilka kretsar han rörde sig, så berördes människor av vad de fick se och höra. Jesus umgicks med människor som andra inte gärna ville umgås med. Han gick långt i sin iver att nå människor som annars riskerade att inte komma inom hörhåll för evangeliet. Gud har lagt ner olika gåvor i våra liv för att vi skall kunna nå människor på livets alla områden. Låt Gud bruka de gåvor han lagt ner i ditt liv för att budskapet om Jesus skall bli känt och trott där Gud låtit ställa dig.

## **Jesus var sann människa**

Det som utgör evangeliets styrka är dess förmåga att identifiera sig med det mänskliga. Jesus var Guds Son och som sådan gudomlig, men han var också människa, och delade därmed människans livsvillkor. Att Gud finns vid vår sida idag genom

# ...vi vill att Gud griper in och förändrar förhållanden och situationer i ett ögonblick.

tron på Jesus Kristus är livsavgörande. Genom att ta del av Bibelns budskap kan människor än idag identifiera sig med Bibelns och Jesu budskap om förlåtelse, rättvisa och barmhärtighet. Vi kallar oss kristna, men i första hand är vi människor som funnit en djupare och rikare mening med vårt liv. Det är denna rikedom vi vill förmedla till andra människor; att det finns ett liv som kan ge så mycket mer.

## Jesus hade inte bråttom

En av de saker man lägger märket till är att Jesus aldrig stressade fram sitt budskap. När Jesus fick höra talas om att Lasarus hade dött, slås man av hur Jesus reagerade. Det naturliga hade ju varit att så snabbt som möjligt, eftersom Lasarus var en nära vän, med blixstens hastighet, ta sig till platsen där Lasarus låg. Men inte. Jesus tar hela fyra dagar på sig att besöka anhöriga. Jesus verkade inte göra sig någon större brådska. Men för Jesus var tiden inte ett problem. För oss däremot kämpar tiden emot oss (även om den tycks stå still ibland eller gå oerhört sakta), tiden, den kronologiska, där det finns ett förr och ett nu och en framtid kan tiden kännas svår att bemästra. Vi måste lära oss den dyrköpta erfarenheten att saker och ting ibland tar tid. Inte minst det som rör vår invärtes människa, det tar tid för det som är trasigt att bli helt igen.

Ofta känner vi igen oss i det faktum att vi gärna ser resultat av våra böner så snart det bara går. Vi önskar se resultat fort, vi vill att Gud griper in och förändrar förhållanden och situationer i ett ögonblick. Och visst, detta förmår Gud också göra. Men inte så sällan finner vi att bönesvaret låter vänta på sig. Samtidigt har vi också fått uppleva

hur Gud på ett mirakulöst sett griper in i vår tillvaro och förändrar omständigheter. Men Gud är ibland en Gud som döljer sina avsikter för människan, hans vägar är som vi brukar säga, outgrundliga, och ibland svåra att förstå sig på. Det är detta som gör Gud till Gud och människa till människa. Vi får helt enkelt leva med insikten om att vi aldrig kommer finna svar på varför Gud ibland gör som han gör. Men vad oss belangar så skall vi inte tröttnas i vår iver att utbedja oss Guds löften om förändring för människor och förhållanden. Det är vår kallelse och vårt uppdrag.

## Jesus kände medlidande och empati

Ett av Jesu mer karakteristiska drag var att han kände medlidande med andra människor. Eftersom Jesus var fullt ut människa visste han vad det innebar att vara just människa med alla de begränsningar det innebar. En av nycklarna till en människas hjärta är förmågan att kunna känna empati. För att kommunicera evangeliet måste vi kunna förmedla medlidande och empati. I Lukas 7 kan vi läsa om änkan vars son uppväcks från de döda. I den trettonde versen står det att: *"När Herren såg henne, fylldes han av medlidande med henne."* Förmågan att kunna förmedla medlidande och empati blir allt mer betydelsefullt i ett samhälle som verkar hårdna allt mer.

## Jesus vågade utgöra skillnaden

Jesus var i många avseenden en "vattendelare". Jesus visste att han var svaret på människors sökande. Han vågade sticka ut, han vågade ifrågasätta, inte minst det religiösa etablissemanget. Han vågade bekänna färg. Jesus stod alltid på den svages sida. I Johannes 8 återfinner vi berättelsen om äktenskapsbryterskan. En på många sätt fantastisk berättelse där Jesus visar på den gemensamma skuldbördan. När Jesus vänder sig till dem som ville stena kvinnan visar Jesus på den brist som vi alla bär inom oss; vår benägenhet att skuldbelägga andra än oss själva. Jesus visar också på en medmänsklighet och en identifikation med den svage. Kvinna hade mycket riktigt gjort ett fel, men Jesus upprättar henne med orden "Inte heller jag dömer dig". Det är aldrig ute med oss, det finns alltid upprättelse och förlåtelse.

Å ena sidan var Jesus den medlidande och medkännande människan, samtidigt som han också visade på helt andra egenskaper. Då av den mer hårdföra typen. Han vände sig mot månglarna i templet, inte sparade Jesus på krutet där. Inte heller ser vi en undflyende Jesus i mötet med de

skriftlärd och fariséerna. Jesus var inte någon svaret skyldig. Han ägde förmågan att med skärpa, men ändå inte med en attityd av översitter eller genom missbrukande av sin makt, ge svar på tal. Jesus hade inga dolda avsikter eller någon dubbel agenda. Jesus var rak, enkel och tydlig i sin kommunikation. Många gånger är det här vi brister. Allt för ofta finns där en dold agenda, där egna avsikter eller vinning kommer i vägen för avsikter som är väl så goda. Allt sådant skymmer evangeliet och gör oftast mer skada än nytta.

### **Jesus hade en förlåtande och icke dömande attityd**

Jesus hade (och har fortfarande), till skillnad från oss människor alltid det rätta perspektivet. I sitt möte med människor ser vi att Jesus alltid stod på den svages sida. I berättelsen om äktenskapsbryterskan blir detta mycket tydligt. Utan fördömande kommentarer reder Jesus ut denna situation på ett vist föredömligt sätt. Ibland måste vi byta perspektiv för att kunna se saker och ting utifrån ett bredare perspektiv. Vi måste vara beredda att som sångtexten säger "gå en mil i någon annans mockasiner" för att komma vidare. En sådan vandring gör oss ödmjuka och inte så snara till att döma. Det ger oss nytt perspektiv vilket oftast underlättar den fortsatta vandringen.

## **Liknelsernas syfte var att på ett enkelt och odramatiskt sätt presentera evangeliet för människorna**

### **Jesus var "up-to-date"**

Jesus verkade i allt det han företog sig vara uppdaterad. Jesus verkade sätta behovet av att göra en rätt omvärldsanalys högt på dagordningen. Jesus hade förmågan att se den bredare bilden. Men det var inte bara Jesus som ägde denna förmåga. Också Paulus visar prov på samma förmåga. Detta ser vi inte minst vid det tillfälle Paulus besöker Aten och Areopagen (Apg. 17).

Det sätt på vilket Paulus bemöter deras tro visar på en vakenhet och ett intresse för i detta fall andra människors sökande. Paulus säger i den tjuogoandra versen: *"Atenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting."* Här bekräftar Paulus deras sökande men passar samtidigt på att peka på Jesus när han säger: *"Det som ni dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er"*. Den tid vi lever i gör inte detta behov mindre. Som bekännande kristna vet vi att denne för många ännu inte namngivne Gud är den Gud vi tillber och bekänner oss till. När det i dessa tider råder en andlig villrådighet och osäkerheten är stor vad man egentligen bekänner sig till, behöver vi hjälpa människor fram till en personlig tro på Gud. Ibland bekräfta den tro som redan finns. Ibland kan det finnas behov av att vägleda och stödja, ibland behövs det undervisning där kunskapen är dålig. Men det viktigaste är att ta människors andliga sökande på allvar.

### **Jesu undervisning var inte alltid av andlig karaktär**

Jesus var en bra pedagog som hämtade sin undervisning från människors vardag. Inte minst ser vi detta i alla Jesu liknelser. Liknelsernas syfte var att på ett enkelt och odramatiskt sätt presentera evangeliet för människorna. Många gånger krånglar vi till det för oss, kanske i onödan rent av. Låt oss göra det så enkelt som möjligt när vi samtalar med människor om tron på Jesus Kristus. Lättast blir det då vi hämtar saker ur vår egen vardag där vi sett Gud gripa in. Och vi har alltid den helige Ande att lite till. Han vägleder oss och han ger oss orden innan vi öppnat vår mun. Det är tryckt av att veta. Ja, detta var några korta reflektioner omkring Jesu sätt att dela livet och tron. Säkerligen finns det mycket mer att säga. Men kanske får vi anledning att återkomma till dessa vid ett senare tillfälle.

### **Pastorskonferensen i Polen**

Sakta men säker börjar vi nu närma oss tidpunkten för pastorskonferensen. Vi vill tacka för det gåvor vi fått in så här långt som avser omkostnaderna

för konferensen. Men ser samtidigt att vi ännu inte riktigt nått fram till det ekonomiska mål vi satt upp för att kunna genomföra konferensen. Redan nu ser vi i den e-post som kommer till oss att förväntan är stor bland de pastorer som vi vet kommer. De skriver om vad den förra konferensen fått betyda för deras andliga mognad. Därför vet vi att en konferens som denna får stor betydelse under lång tid för de som kommer delta. Tag del av de vittnesbörd du finner som bilaga till detta nyhetsbrev och låt dessa inspirera till att stödja detta åtagande. Vi riktar redan nu ett tack för vad du gör på detta område. Det vore fantastiskt om vi denna månad kunde ta ett krafttag för att täcka in också den sista biten. Vi riktar ett tack för din villighet att stödja oss i denna konferens.

### **Katastrofen på Haiti**

För en tid sedan fick vi ett brev från Jaco där han redogör för vad som väntar. I brevet skriver han om det akuta läge som råder på Haiti med anledning av behovet av proteser. I skrivande stund befinner sig en av klinikens tekniker på plats i katastrofens centrum och försöker där upprätta en fungerande klinik. Ytterligare en tekniker är på väg. Att upprätta och få i ordning en fungerande klinik är en inte alldeles lätt uppgift med många praktiska problem att lösa.

Vid några tillfällen har frågan ställts till oss om FTM-Mission kommer att stödja de drabbade på Haiti. Svaret på den frågan är ja. Vi kommer att göra en insamling till förmån för de drabbade på Haiti. Denna insamling kommer att ske genom det arbete Theranova gör bland de drabbade. Men eftersom vi har åtaganden som redan ligger planerade vill vi se till dessa först. Även att vi vet att det finns akuta behov, vet vi också att det också finns behov under lång tid framöver. Man räknar med att det idag finns mellan 2-4000 människor i behov av en protes. Eftersom många drabbades av svåra klämskador som inte togs omhand direkt efter jordbävningen har man tvingats amputera den skadade kroppsdel, vilket medfört en stor mängd stympade människor, nu i behov av en protes. Detta behov vill vi efter bästa förmåga försöka stötta. Vi kommer inte kunna hjälpa alla, men för de enskilda individer vi kommer kunna hjälpa betyder det naturligtvis oerhört mycket. Men i nuläget är det viktigt att i första hand se om de ekonomiska åtaganden vi har närmast. Därefter kommer vi att erbjuda möjlighet att ge en gåva till de drabbade på Haiti. Om du har frågor beträffande detta hör då gärna av dig på det sätt du finner bäst.

### **Resan till Rumänien**

Under nästa månad kommer vi göra en resa till Rumänien. Med på resan kommer en god vän till vår familj att följa med. Hon heter Evelina och läser medialinjen på Viebäcks folkhögskola. I hennes utbildning ingår det att hon skall genomföra ett fotoprojekt med inriktning på dokumentär fotografering. Om ett skolarbete kan få inspirera en yngre generation till mission känns det oerhört positivt. Vi kommer besöka flera av de olika projekt FTM-Mission står med i. I kommande brev återkommer vi med några glimtar från vår resa. Kanske kommer också Evelina att dela några intryck från vår resa. Under vår vistelse i Oradea kommer jag också att sitta ner tillsammans med pastor Jolta, som är vår kontakt, och som kommer med på resan till Moldavien. Tillsammans kommer vi planera den stundande resan. Låt oss tillsammans bedja att inget oförutsett händer som ännu en gång sätter käppar i hjulet utan vi får genomföra resan som planerat.

Vi kommer också att under söndagen besöka Filadelfiaförsamlingen där Jolta är pastor. Möjligheten att få predika har också erbjudits mig, en inbjudan jag med ödmjukhet tackat ja till.

### **Avslutning**

Då vill vi rikta ett tack till dig som sitter med brevet i din hand för att du tog dig tid att läsa det. Det är inte alltid tiden medger detta, därför känns det bra att få rikta ett tack till dig på detta sätt. Glöm inte att vi finns till också för dig om du har bönebehov eller bara vill samtala. Hör då av dig på det sätt du finner bäst. Med önskan om Guds rika välsignelse.



Jörgen Lindberg

FTM-Mission