



# FTM-Mission

EVANGELIUM ÄR FRÄLSNING TILL MÄNNISKOR

Guds frid käre medarbetare

Tranås den 10 juni 2010

**T**änka sig, nu har vi lagt halva detta år bakom oss. En tanke som känns lite svår att ta till sig. Maj månad var, åtminstone vädermässigt, inte mycket att prata om. Mestadels kallt och ruggigt. Visst några fina dagar har vi haft, men någon egentlig vårkänsla har varit svår att finna. Det kom liksom av sig. Men hoppet om en god sommar finns allt kvar. Vi vill också tacka för ditt stöd och för de gåvor vi fått ta emot under den gångna perioden. Vi har skrivit det förr och skriver det igen att din insats betyder mycket.

Kristi Himmelsfärdshelgen tillbringade vi i Polen. Pastorskongressen som vi länge planerat för genomfördes som planerat. Tacksamheten från de som kom till kongressen visste inga gränser. Återseendets glädje var stor. För egen del fick jag nu möjlighet att, efter flera år, nu möta många av våra vänner i Polen. Med på kongressen mötte vi många nya ansikten. Vad som var slående var att det är en övervägande ung pastorskår som växer fram bland den polska evangeliska kyrkan. Detta är vi mycket glada för. Men detta till trots kämpar den evangeliska kyrkan en ojämn kamp där, bara en tiondel av en procent är evangeliskt troende i Polen. Men ändå upplever man ett uppsving i församlingarna, där unga människor får möta Gud på ett genomgripande sätt. Inte minst har Alpha-kurserna bidragit till en fantastisk utveckling bland församlingarna. Som sagt, vi fick alltså några fina dagar tillsammans och för detta tackar vi först och främst Gud, men också alla er som ekonomiskt bidragit till att vi kunnat genomföra den som planerat. Vi blev sammanlagt ett 80-tal deltagare. Flera av deltagarna skrev också personliga hälsningar till er alla som ekonomiskt stöttat oss. Om kongressen kan du läsa i den medföljande bilagan. Ta del av deras hälsningar som du också finner i bilagan. Fler hälsningar kommer finnas på vår hemsida att läsa. Vi vill

tacka er alla för att vi kunnat genomföra kongressen, vi vet att den kommer få stor betydelse för församlingarna men inte minst för pastorerna själva och deras familjer.

## **Pingstens under**

Helt nyligen har vi återigen firat pingst och Andens utgjutande över våra liv och sin församling. Jag skulle därför vilja dela några tankar omkring Andens dop och uppfyllelsen av helig Ande i våra liv. Det är mycket troligt att jag skrivit om detta i tidigare brev, men vi vet också att upprepning är kunskapens moder. Jag vill därför försöka skriva utifrån tre olika perspektiv. Den första är att Anden talar till oss, den andra är att Anden rustar oss för vårt uppdrag, och sist det faktum att Anden bär oss.

## **Andens liv och uppfyllelse**

När vi funderar över Andens betydelse för det kristna livet inser vi att dopet i Ande och uppfyllelsen av den samma är alldeles avgörande för vårt kristna liv. Hela vår identitet som kristna ligger dold i det faktum att vi måste födas på nytt. Att vara en kristen handlar inte i första hand om ett ställningstagande, även om det ibland kan handla om det. Istället handlar det om att födas på nytt, eller som Bibeln uttrycker det att "födas från ovan". Att vara fylld av och ledd av helig Ande är varje troendes kallelse. Alla har vi fått Anden som gåva. Detta säger också Paulus i Apostlagärningarnas 29 kapitel när han säger till lärjungarna: "Tog ni emot den helige Ande när ni kom till tro?" Andens dop är alltså någonting som ges till oss som troende när vi tar emot frälsningen, en gåva till alla Guds barn. Likaså kan vi i Apostlagärningarna 2:38 läsa följande: "Omvänd er och låt döpa er, då får nu den helige Ande som gåva." Jesus själv har givit sig själv som exempel värt att följa. Dopet i vatten är en troshandling

som stärker vår övertygelse och som tydliggör för oss Guds vilja och avsikt med vårt liv. Har du inte låtit döpa dig i vatten är mitt enkla råd till dig att finna ett tillfälle i den församling du tillhör eller söka dig till en församling där du kan låta döpa dig i vatten. Varför inte låta döpa dig ute i det fria nu när det är sommar! Både dopet i vatten och det dop i helig Ande som Bibeln talar om är viktiga för vårt andliga liv. Alla har vi, när vi tog emot Jesus som vår frälsare fått Anden som gåva, men själva uppfyllelsen av helig Ande vilar på varje enskild troende. Att hålla vår lampa brinnande och fylld med olja är vår kallelse och vårt uppdrag. Det är en sak att vara född av Anden men en helt annan att var uppfylld av helig Ande. Man kan säga att en kristen andlighet, per definition är att vara född av Anden, fylld av Anden och på ett vardagligt plan vara ledd av Anden – så att hela vår varelse kan reflektera Guds härlighet.

### **Anden som talar**

När vi talar om att Anden kan tala till oss känns det angeläget att också säga att vi inte skall krångla till det i onödan. Ibland får jag känslan av att vi då vi talar om Andens liv både rör till det och krånglar till det. Jag vill tro att det alltid finns någonting naturligt i Andens tilltal till oss. Många gånger tror jag vi förväntar oss att det skall ske märkvärdiga saker då Herren söker oss. Men jag tror att det är i det vardagliga som Herren först och främst söker oss. Han gör sin vilja känd i det som är vår vardag, i det enkla och okomplicerade. Detta faktum; att Guds Ande vill göra sin vilja känd också i vår vardag gör att vi inte alltid förmår uppfatta hans tilltal. Just för att vi kanske tror att Guds Ande skall komma till oss på det extraordinära sättet. Berättelsen om Samuel tycker jag tydliggör detta. Då vi läser berättelsen om Samuel och hur Gud talade in i hans situation ser vi just detta. I den välkända texten från 1 Samuelsbokens tredje kapitel möter vi Samuel och Eli. Inte mindre än tre gånger försöker Gud nå fram till Samuel. Av detta kan vi lära att det tar tid att lära känna Guds röst. Men också att Gud inte ger upp på oss när vi kanske misstar oss och inte lyssnar till det Anden försöker säga till oss. Gud ger oss alltid tid till att lära oss känna igen hans röst. Personligen tycker jag det inger hopp för oss att veta att Gud inte ger upp på oss utan att han kommer till oss mer än en gång.

## **Det är en sak att vara född av Anden men en helt annan att var uppfylld av helig Ande**

### **Anden som rustar oss**

Den Anden talar till, rustar han också för sitt uppdrag. När Anden föll över lärjungarna kan vi läsa att de blev fyllda med kraft. I Apostlagärningarnas första kapitel läser vi: *"Men ni skall få kraft när den helige Anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."* Samma kraft är verksam än idag. Anden som bor i oss fyller oss också med kraft att bli vittnen, budbärare och förmedlare av Guds kärlek till vår omvärld. Vår gemensamma kallelse är att bli vittnen som förmedlar Guds kärlek. Där vår egen förmåga når en gräns tar Guds förmåga vid. Vi behöver aldrig spänna oss bortom vår egen förmåga, då blir tron omänsklig. Gud rustar oss alltid för det uppdrag han har tänkt för oss. När vi tar ansvar för det som Gud anförtrott oss, ser Gud till att lägga sin förmåga därtill genom Andens kraft och närvaro i våra liv. Andens närvaro i våra liv utgör en förlängning och en förstärkning av de naturliga gåvor som Gud lagt ner i våra liv.

När Paulus skriver till Timoteus skriver han följande: *"Bevara genom den helige Ande som bor i oss det goda som anförtrotts oss."* (2 Tim 1:14) Alla har anförtrotts någonting gott. Det arbete vi har att utföra är ett gott arbete. Men för att kunna utföra detta arbete behöver vi blåsa liv i de gåvor Gud lagt ner i våra liv. Det är detta Paulus uppmanar Timoteus att göra när han skriver: *"Därför påminner jag dig om att du skall*

*blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens.”* (2 Tim 1:6-7) Det är när vi i aktiv handling söker Guds vilja med våra liv som Gud kommer oss till mötes. En av nycklarna till att komma till klarhet med vad Guds vilja och avsikt med våra liv är finner vi också i denna text. Nådegåvan finns hos oss skriver Paulus, den har, allt sedan Paulus lade sina händer på Timoteus funnits latent vilande i hans liv. Så är det också för oss. Men genom handpåläggning och genom [för]bön kan Guds avsikt med våra liv bli ännu tydligare. Genom den enkla handlingen som handpåläggning innebär, frigörs Guds kraft över våra liv på ett alldeles speciellt sätt. Så att vi kan bli vittnen och bärare av Guds kärlek på den plats Gud ställt oss.

### **Anden som bär oss**

Det är en stor förmån att som människa vara eller känna sig buren genom livet. Säkerligen har vi olika erfarenhet av detta ”bärande”. Men i detta är den kristna tron unik och en särart i sitt eget slag. Bibelns uppmaning är enkel och tydlig; vi skall bära varandras bördor. Samtidigt kan det också uppfattas som paradoxalt att vi samtidigt, var och en, skall bära sin egen börda. Men faktum är att då vi tar på oss någon annans börda så lättar vår egen. Vill du själv bli hjälpt, då skall du i kärlek sträcka dig ut och hjälpa en annan människa. Det är trösterikt att veta att vi aldrig är ensamma i vår kamp utan Guds Ande,

**Men faktum är  
att då vi tar på  
oss någon  
annans börda  
så lättar vår  
egen**

vår Tröstare och Hjälpare finns vid vår sida. En vän i nöden väl beprövad. Möjligen har jag lyft fram denna bibelvers tidigare, men för mig är den kanske en av de vackraste verser vi finner i Bibeln. Versen jag tänker på finner vi i Höga visan 8:5 där det står: *”Vem är hon som kommer hitupp från öknen, stödd på sin vän?”* Även om vi måste vandra genom öknens hetta finns där en vän vid vår sida vi kan stödja oss på. Den vännen är den helige Ande. Även om vår öken kallas dödsskuggans dal finns det en som med sin stav skänker oss stöd och hjälp. Även om vänner sviker oss, står en orubbligt fast vid vår sida, vars löften osvikligt står fast; jag, Herren skall aldrig överge eller lämna dig. Jesus övergavs i vårt ställe för att vi inte skulle behöva känna oss ensamma eller övergivna. Genom alla livets skiften är det gott att veta (även om vår känsla säger oss någonting annat) att Jesus alltid, genom sin helige Ande, finns vid vår sida. Det är ord att lita till.

### **Tonårshuset**

För tolv år sedan påbörjades en resa. Denna resa har nu nått sitt slut. Under maj månad har vi genom Lars Nyström, Skellefteå kunnat slutföra arbetet på huset. Under en dryg vecka fanns Lars på plats för att avsluta arbetet med själva huset. Vi riktar nu ett stort tack till framför allt Lars för den insats han gjort, men också till alla andra som tillsammans med honom varit med och handgripligt byggt på huset. Tack, tack, tack! Huset är i och med denna resa färdigt. Härmed anser vi att själva projektet att ekonomiskt bidra till själva huset som slutfört. Men som vi skrivit i tidigare brev kommer vi troligtvis att återkomma när och om behovet finns för att också göra de sista bitarna utanför huset med planteringar och inte minst parkeringsplatsen. Till dessa båda behov får vi alltså anledning att återkomma då det blir aktuellt. Vi riktar ett stort tack till alla som under dessa år stöttat oss ekonomiskt för att kunna genomföra detta stora projekt. Sammanlagt har FTM-Mission bidragit med 2 843 789,67 kronor under den aktuella perioden.

### **Theranova**

För en tid sedan samtalade jag med Jaco på kliniken med anledning av en kvinna som kommit till vår kännedom, hon heter Viorica. Hon är diabetiker och har på grund av detta fått amputera ett av sina ben och sitter nu i rullstol. Hon har blivit erbjuden en protes, men på grund av andra kroppsliga komplikationer är hon inte kapabel att

genomgå utprovning av en protes. Däremot har hon uttryckt ett annat önskemål; och det är om hon kan få en elektrisk rullstol. Hon vill nämligen kunna besöka sin församling, vilket hon inte kunnat de senaste åren. Vi har samtalat om hur vi skall kunna lösa hennes behov eftersom hon inte är aktuell för en protes. Vi gör därför så här i förbifarten ett utrop i detta nyhetsbrev. Behovet är alltså en elektrisk rullstol, typ permobil eller liknande. Är det så att du eller någon i din bekantskapskrets "sitter" på en sådan här rullstol, eller du vet om någon som har en stol som är till salu så är vi intresserade av att köpa den och förmedla den till Theranova. Rullstolen skall alltså doneras till Theranova och sedan lånas ut till behövande. På så sätt kan fler få del av den över tid. Om detta utrop inte leder oss vidare kommer vi att återkomma till detta senare under hösten. Hör av dig om du har möjlighet att hjälpa oss med att tacka detta behov.

### **Moldavien**

När du läser dessa rader så befinner jag mig på resa till Moldavien. Det skall bli intressant att få se ett nytt land, möta människorna där. Men också se de behov som finns. Jag kommer befinna mig i Moldavien under knappa tre dagar. Bed gärna för mig och för alla som kommer med på resan. Mycket kan hända under resan. Jag kommer återkomma med en reseskildring i nästa nyhetsbrev.

### **Sommarläsning**

Så här inför sommaren vill ännu en gång bara puffa för boken "Min Resa - från busfrö till missionär", skriven av Oliver Lindberg som vi skrivit om i tidigare nyhetsbrev. Om du tänkt köpa boken men ännu inte kunnat göra det vill vi bara påminna dig om att boken fortfarande finns till försäljning. Fyll bara i svarstalongen du finner i brevet så skickar vi boken till dig. Glöm inte att skriva ditt namn och din adress och hur många böcker du vill köpa. Vi har nämligen fått in talonger där det saknats adressuppgifter. Skulle du ha beställt boken men ännu inte fått det kan detta vara orsaken. Då är du välkommen att beställa boken igen. Om du inte är en van bokläsare skall du veta att boken är mycket lättläst och därför kan läsas med behållning även för den som inte är så van att läsa böcker.

### **Missionens ekonomi**

Vi har all anledning att känna tacksamhet, först och främst till Gud som ser till sitt verk, men också till alla er som månad efter månad stöttar arbetet. Vi kan beträffande ekonomin berätta att FTM-Mission inte har några skulder. Detta känns oerhört skönt. Det finns alltså ingenting onödigt som tynger vår ekonomi. Men samtidigt känner vi av det rådande ekonomiska läget varför det rent ekonomiskt har blivit lite tuffare. I allt som rör pengar och ekonomi försöker vi efter bästa förmåga att fatta så kloka beslut vi bara kan. Vi vill inte spendera pengar på sådant som vi nödvändigtvis inte behöver. Vi vet att det arbete Gud har lagt i våra händer att förvalta också är buret på Guds löften. Vi vet också att många kämpar med att få sin ekonomi att gå ihop. Därför känner vi tacksamhet inför vad många av er redan gör. Men vi ser samtidigt också att missionen skulle behöva få fylla på sina konton. Bed över hur du vill att ditt givande till missionen skall vara. Vi är oerhört tacksamma för din insats och vet att Gud inte blir någon någonting skyldig. Tack för din givmildhet och för visat förtroende.

### **Avslutning**

Då har vi kommit fram till det som utgör brevet avslutning. Så här inför sommaren brukar jag i all enkelhet försöka uppmuntra varandra till att ta vara på den speciella tid som sommaren innebär. Försök att unna dig någonting extra, besök någon god vän eller gör en resa på egen hand eller med familjen. Vi behöver detta för att klara av vår vardag. För egen del kommer vi, tillsammans med en annan familj, åka en vecka till Gotland, denna exotiskt vackra ö. Sen blir det tid för en del arbete på vårt hus. Från vår sida vill vi därför önska er alla en härlig sommar med allt vad det kan innebära. Gud välsigne er alla och på återhörande om en månad. Tack för att du tog dig tid att läsa detta brev.

*Tillsammans i Herrens tjänst*

  
.....  
Jörgen Lindberg  
FTM-Mission