



Guds frid!

Tranås den 9 september 2011

Efter ett lite längre uppehåll i skrivandet har tiden nu kommit då jag satt mig ner för att skiva detta nyhetsbrev till er. Sommaren verkar i allt vara över även om vi i dagarna haft några fina sommarvarma dagar. Löven börjar så sakta att skifta i höstens rika färgskala. Nu får vi hoppas på en fin höst. I och med september månad drar höstens arbete här på missionen igång på allvar. Vi hoppas och tror att också denna höst kommer innehålla mycket intressant. I detta nyhetsbrev skickar vi med en hälsning från Igor i Moldavien och från Florin Popa i Rumänien. I nästa nyhetsbrev återkommer vi med en rapport från sommarlägret i Glodeni som församlingen med ekonomisk hjälp från oss arrangerade.

Så här i inledningen vill vi också skicka med ett tack till er för de gåvor vi fått ta emot. Vi är oerhört tacksamma för det engagemang många visar. Tack för det ni har givit till de olika projekt vi står med i. Vi tackar Gud för er trofasthet som visas oss på så många sätt. Vi vet ju att Gud på inget vis blir någon någonting skyldig. Dina förböner och din gåva möjliggör för oss att fortsätta det arbetet Gud ställt oss i. Så tag emot vårt varmaste tack! Nu vill jag dela några tankar tillsammans med dig från skriften.

Att vara sänd

Det är två olika bibelord som jag vill dela tillsammans med dig. Det första finner vi Apostlagärningarna 9:15 där vi kan läsa hur Herren talar till Ananias: *"Men Herren sade till honom: 'Gå, honom har jag utvalt till mitt redskap'. Han skall föra ut mitt budskap till hedningarna"*. Det andra bibelsammanhanget finner vi i Romarbrevet 10:14-15 där vi läser: *"Men hur skall de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur skall de kunna tro på den om de inte har hört? Hur skall de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet: 'skönt ljuder stegen av dem som kommer med budskap om goda ting'"*.

Bibelns utgångspunkt är att vi alla är sända att förmedla frälsningens budskap. Ingen kan vidhålla sig undantagen denna uppgift. Du och jag är sända att förkunna evangelium till frälsning och upprättelse varhelst vi bor eller gör. Vi är Guds utvalda redskap för denna uppgift. Paulus skriver också att vi är "Kristi sändebud", vi är ambassadörer, kallade till ett förmedla det glada budskapet om frälsning från en människa till en annan, från ett folkslag till ett annat, från ett land till ett annat. I Johannes evangelium 20:21 säger Jesus: *"Jesus sade till dem igen 'Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er'"*.

FTM-Mission har också kallats att utföra detta uppdrag. Redan 1978 i den vision som Gud gav till Oliver finns detta uppdrag synliggjort. Visionen inleds på följande sätt: *"Jag har kallat er till en speciell tjänst, att bistå pastorer och församlingar i Sovjetunionen och länderna i Östeuropa"*. Allt sedan dess har missionen arbetat på att uppfylla denna vision. Vi är sända, kallade av Gud att vara det redskap som Gud brukar i sin tjänst. Vi ställer oss skuldra vid skuldra med de pastorer vi underhåller, de organisationer vi stödjer och de församlingar vi samarbetar med i deras uppdrag att vinna det som är förlorat. Jesus kallar oss för människofiskare. Till skillnad från någon som fångar fisk, fångar något som är levande som sedan dör. En människofiskare, som "fiskar" människor, fångar någonting som är dött (inte kroppsligen), men som får liv. Paulus skriver i Efesierbrevet 2:2-6 att Gud kom till oss medan vi var döda genom våra överträdelser men gjorde oss levande tillsammans med Kristus. I vers 4-6 läser vi: *"Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med en sådan kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus – av nåd är ni frälsta – och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himmelen genom Kristus Jesus."* Genom Jesus Kristus levandegörs människan genom syndernas förlåtelse, och det som var dött får liv. Evangeliet, glädjebudskapet är bara glada nyheter om det delas med dem som inte tidigare hört det.

Det skördearbete som pågår i Guds rike har många likheter med det skördearbete som sker här på jorden. Dock finns där en stor skillnad. På jorden skördar vi bara vid ett eller möjligen ett par tillfällen på året. I Guds rike är det skördetid året om, alla dygnets timmar. Tiden och stunden när Jesus kommer för att hämta oss hem ligger dolt i Guds hjärta. Eftersom stunden inte är känd är det bråttom att bärga den skörd som står mogen. Det är viktigt att komma ihåg att det enda som skiljer människor från Guds rike är en bön om frälsning. Låt oss tillsammans, på den plats där Gud ställt oss, göra vad vi kan för att se skörden bärgad. Be Gud om mod att samtala med dem som inte ännu tagit emot tron på Jesus Kristus. Guds hjärta klappar för dem som ännu inte tagit emot honom. Gud har anförtrött oss, dig och mig, uppgiften att förmedla det glada budskapet om frälsning.

Tack för att du står med oss i vårt uppdrag att bärga den skörd som finns på det fält vi arbetar på. Tack för din trofasthet genom de år som gått, tack för din vilighet att stå med oss fortsättningsvis. Jesus kommer



Arbetet med byggnationen går framåt. Men för att bygget inte skall stanna av behöver man fylla på i byggnadskassan.

På bilden syns tre av de fyra ungdomar som lät döpa sig. Det är glädjande att se hur församlingarna växer i storlek.



mycket snart, tiden och stunden vet vi inte, men till dess han kommer på skyarna har vi ett uppdrag att utföra tillsammans; utbreda Guds rike och befolka himmelen.

Att försöka gräva där man står

Som missionsorganisation vill vi driva ett missionsarbete som är levande och på samma gång också dynamiskt. Vi vill vara relevanta i den tid som vi lever i här och nu. Under de år vi varit verksamma har vi också sett och förstått vari vår styrka som organisation ligger. Vår vision ligger tydligt och klart förankrad i önskan att få se andra växa i sin uppgift och sin kallelse. Från allra första början, då visionen gavs, har vårt uppdrag bestått i att stärka andra i sin tro och att finna sin kallelse. Det är det som är vårt uppdrag, vår kallelse och lott. Kanske är detta en av de största förmånerna som finns; att få uppleva hur en människas livssituation förändras, hur en kallelse till tjänst tar form. Ingenting, bortsett en människas frälsning och upprättelse, låter sig mätas med att få se detta ske. Självfallet klappar vårt hjärta också för de utsatta människor vi kommer i kontakt med genom de organisationer och församlingar vi stöttar. Låt mig ge några exempel.

Ekonomiskt underhåll till pastorer

FTM-Mission har alltsedan dess tillblivelse ekonomiskt stöttat pastorer i Östeuropa. Genom åren har vi kunnat se hur detta långsiktiga arbete burit frukt. Åter igen ser vi detta hända i både Rumänien och Moldavien men också i Polen. Unga pastorer som vi kunnat ge en liten ekonomisk hjälp kan på heltid arbeta evangeliskt utan att behöva ta ett extra arbete för att försörja sin familj. Florin Popa är ett bevis för detta. Han står mitt i ett församlingsarbete, där man helt nyligen fick döpa 4 unga flickor. Den kyrka han nu bygger, ligger på en plats som fram tills nu saknat en evangelisk församling. Då kyrkan står färdig kommer den att fyllas med människor. Så är det ofta i Rumänien när nya kyrkor byggs. Under hösten hoppas vi kunna bistå Florin i sitt arbete på ett mer konkret sätt. Han är i akut behov av pengar för sitt kyrkbygge. Trots att man

egentligen inte har några ekonomiska förutsättningar för att bygga bygger man ändå, i tro på att Gud skall höra och svara på bön och fylla behoven. Vi tror att vi kan vara en del av det bönesvaret. Jag har tidigare i år också besökt den plats där man bygger kyrkan. Vid mitt besök ägnades en tid i bön för platsen men också för själva kyrkbygget. Alla närvarande upplevde Guds Andes närvaro då vi bad för byggnationen och för denna plats. Allt sedan dess har mina tankar återvänt till Spinus och detta kyrkbygge. Det jag då upplevde har stärkts i mitt inre. Florin har också skrivit en kort hälsning som följer här:

Arbetet med kyrkan går bra, församlingen växte med fyra nya människor nyligen som lät döpa sig. Nyligen arrangerade vi en undervisningsserie om trons grunder och det andliga livet. Vi hade 23 deltagare, varav 4 lät döpa sig. Under sommaren har vi arrangerat ett läger för ungdomar, inte mindre än 60 unga människor deltog, både från Spinus och Oradea. Vi hade en underbar tid tillsammans med undervisning och lovsång.

Jag reser regelbundet till Spinus och leder arbetet där vid sidan av min tjänst i en annan församling. Jag har också hållit en kurs i bibelkunskap, jag besöker också regelbundet de familjer som finns med i det som ännu är en husförsamling. Det är mycket tillfredställande att få ha dessa samtal om andliga ting. Många av de som kommer är tackamma för dessa samtal. Till hösten vill vi evangelisera i området omkring Spinus. Vi vill kalla flera evangelister och predikanter att predika och undervisa. Byggnationen går långsamt framåt, men vi saknar nästan hela tiden pengar till olika saker. Men vi har tro för att kunna börja använda kyrkan vi årsskiftet. Min familj mår bra, min fru är hemma med vår son så att jag kan vara ute och arbeta med evangelium. Tack för ert stöd som möjliggör för mig att arbeta på detta sätt.

Florin Popa med familj

Östeuropeiska Bibelskolan

På samma sätt är det med vårt engagemang för Östeuropeiska Bibelskolan. En skola som arbetar oerhört målinriktat, vars elever är överlätna och helhjärtade i att finna sin kallelse i Guds rike. Att få finnas med i ett sådant arbete är en förmån. Under hösten kommer vi att plocka upp ytterligare en ung man vid namn Adrian Stirbu på vår supportlista. Vi tror att Adi, som han kallas, är en nyckelperson för skolan i sin satsning att nå ut med radiosändningar över Internet. Adi är i dessa sammanhang en oerhörd tillgång, han är tekniskt kunnig men också varmt troende. Som familj väntar de sitt första barn nu i oktober. Adi kommer i första hand att ansvara för radiostudion och arbetet med att producera kristen radio tillsammans med elever från Bibelskolan. Vi tror att detta är en oerhörd betydelsefull insats. Ett projekt som syftar till att nå en yngre grupp människor som i allt högre grad spenderar tid vid sina datorer. Vi behöver synliggöra evangeliet också här. Genom skolans utrustning kommer vi kunna nå upp till 3000 lyssnare.

Moldavien

Under sommaren har vi genom församlingen i Glodeni bekostat ett sommarläger. Vi är oerhört tacksamma för er vilja att stötta denna satsning. Vi tror nämligen att vi skall hjälpa församlingen, inte bara i sitt bröd och matpaketsprojekt. Dessa är oerhört viktiga, för att inte säga livsviktiga. Men vi tror också att vi skall hjälpa församlingen att växa. Därför vill vi också stötta med olika projekt som strävar till att öka församlingens kontaktyta mot staden och dess innevånare. Jag vet att Igor har en stark längtan att få människorna till kyrkan. Därför delar man inte uteslutande ut bröd och matpaket i hemmen utan också i kyrkans lokaler. En gång i månaden bjuder de därför in de människor som står som mottagare av bröd och matpaket på en enklare fest i församlingens lokaler. Här bjuds nu möjligheten att få samtala och predika evangelium samtidigt som man kan ge dem en bit mat och dela ut bröd och matpaket. Sommarlägret har syftat till samma sak. Att få människor att upptäcka församlingen.

Som organisation står vi med i ett flertal olika missionsprojekt. Alla är viktiga på sitt eget vis. Vår önskan och uttryckliga vilja är att kunna stödja dessa projekt både kortsiktigt men också under en längre tidsperiod. Visst kan man allt emellanåt tas sig an enstaka projekt, men för att se en mer långvarig och bestående effekt av de insatser vi gör tror jag det är viktigt att också arbeta långsiktigt och med viss uthållighet. Därför tror vi det är viktigt att man försöker gräva där man står.

CD-skivan Higher

I detta nyhetsbrev vill vi puffa för en CD-skiva som nyligen släpptes i begränsad upplaga, men som FTM-Mission fått möjlighet att också förmedla. Bakgrunden är denna. Det är Anette som tidigare arbetade för FTM-Mission under ganska många år. Många kommer säkert ihåg henne. Efter det att Anette slutade arbeta hos oss har livet varit allt annat än enkelt. Ibland blir livet inte så som vi hade tänkt att de skulle bli. Under de år som gått har hennes man lämnat henne, vilket i sin tur sakta ledde henne in i ett dolt alkoholmissbruk. Under en tid lämnade hon tron på Gud och församlingen. Sommaren 2010 kom dock vändpunkten i Anettes liv då hon på nytt sökte upp den församlingen i Linköping hon tidigare tillhört. Detta vara startpunkten för hennes väg tillbaka till Gud. Genom församlingen grundlades en vänskap med Emma, som också blivit Anettes stöd i livet, det är Emma som skrivit texterna och som sjunger på skivan. Skivan har kommit till som en tacksägelse till Gud för den upprättelse Anette fått uppleva. Texterna är ett gensvar till Gud för den omsorg han visat. Det är framförallt Anettes förkärlek till jazzmusiken som slår igenom på skivan. Man skulle kunna säga att det är en jazzinspirerad lovsångsskiva. Anette är en mycket duktig musiker som behärskar de flesta instrument. Anledningen till att vi vill lyfta fram skivan är inte enbart av den anledningen att Anette arbetat hos oss. Både Emma och Anette har uttryckt en gemensam vilja att en del av inkomsten från skivan skall gå till FTM-Missions arbete. Så för varje skiva som säljs kommer en liten del att tillfalla FTM-Mission. Vi är naturligtvis extra tacksamma för detta och hoppas att du vill vara med och stötta detta positiva engagemang. Skivan kostar 135 kronor inklusive porto. Fyll i den portofria svarstalongen så ser vi till att en skiva blir skickad till dig. Räkna med

ett par veckors leveranstid från det vi får din beställning. Vi tackar på förhand.

Protes till Razvan

I förra månadens nyhetsbrev skrev vi om Razvan. En mycket modig pojke som har nu helt andra förutsättningar att kunna leva ett normalt liv tack vare den protes han får utprovad. I skrivande stund har det kommit in ungefär 30.000 kronor, men ser att vi ännu har en bit kvar för att allt skall vara betalt.

Bröd och matpaket

Arbetet bland de fattiga och behövande människorna i Glodeni fortsätter. Brödutdelning och distribution av bröd. I dagarna fick jag en hälsning ifrån Igor där han berättar om hur detta viktiga arbete nu börjar ge synbara resultat. Det känns på många sätt fantastiskt att se och få uppleva hur Igors arbete gör en skillnad. Hur dessa bröd och matpaketen inte bara är livsuppehållande utan också sakta börjar förändra människors hjärtan. Så här skriver Igor.

Det finaste jag har hört är "I begynnelsen skapade Gud..." Sedan dess har åtskilliga år gått men denna stora sanning står högt än idag. Som bevis står Guds verk i staden Glodeni i Republiken Moldavien i dessa dagar. Jag vill nämna att Gud tar del på ett aktivt sätt i människors liv här, framför allt genom två händelser: brödutdelning och utdelning av paket med basmatvaror.

Dessa händelser inte bara fyller människors matbehov utan öppnar dörrar för att förkunna evangeliet. Dessutom har vi möjlighet att lära känna nya människor som i sina själar är i akut behov av Guds ingripande. När det gäller paketutdelning har vi haft tillfälle att möta nya människor från socialt sårbara familjer som har visat en längtan att veta mer om oss och sättet som Gud verkar. Detta motiverar oss att besöka människor och sprida livets evangelium i dessa fattiga familjer. Några har visat intresse att besöka våra program i kyrkan. Vi ber till Gud att Han berör dem när de kommer till kyrkan.

Matpaketen är för några av dem som räddningskranen för personer som håller på att drunkna. Det är det som håller dem vid liv och hjälper dem att nå stranden, det vill säga kyrkan för att höra evangeliet och kunna bli frälsta.

Vad gäller bröddistributionen upplever vi att det är den största möjligheten att få människor att komma till kyrkan. Det är många som ständigt går hungriga och som dagligen söker efter en bit bröd, som erkänner att de kommer till kyrkan i hopp om en bit bröd för att stilla den förödande hungern. Men när de kommer till församlingen berör Gud dem och de bekänner att de inte kan leva utan evangeliet. De kommer till oss i hopp om att bli av med sina synder och laster som har förstört deras liv. Må Gud förbarma sig över dem.

Tack för det finansiella stödet ni erbjuder, må Gud välsigna er och återgälda er goda vilja.

*Era medarbetare i Guds verk
Igor och Sveta Lazar*



Mannen på bilden har just fått ett matpaket. Sin enda egentliga ägodel, vagnen syns på bilden. Familjen har inget hem utan färdas på vagnen från plats till plats i hopp om tak över huvudet.



Ännu en familj som får stå som mottagare av de så viktiga matpaketen. Tacksamheten är oändligt stor.

Oliver – 70 år den 5:e oktober

Tänk vad tiden går. Svårt att förstå, men nu fyller min käre man 70 år. Han har under de mer än trettio år vi fått arbeta tillsammans varit en stor inspirationskälla, inte enbart för mig, utan för många människor runt omkring oss och i andra länder. Det har varit fantastiskt att se med vilken iver och kärlek Oliver har försökt hjälpa människor i nöd. Åren har gått och mycket har förändrats i de länder Gud kallat oss att arbeta, men en sak som inte har förändrats eller mattats av är Oliver's kärlek till människor.

Nu vet vi alla att han inte kan vara med oss i arbetet på kontoret på grund av överfallet och den sjukdom som efter det drabbade honom. En sak vet jag dock och det är att hans kärlek till människor och viljan att hjälpa fortfarande finns kvar. Skulle du därför vilja glädja honom genom en gåva till arbetet i *Moldavien*, så vet jag att han skulle bli mycket glad och tacksam.

Vi tackar Gud Oliver och för den kärlek och omtanke jag och familjen under åren fått ta emot och önskar honom Guds välsignelse i fortsättningen.

Avslutning

Nu har september månads nyhetsbrev kommit till sitt slut och det är dags att avsluta för den här gången. Tack för att du tog dig tid att läsa brevet. Än en gång tack för ditt stöd och ditt engagemang för de utsatta människor som vi kommer i kontakt med genom de människor vi samarbetar med. Den hand som sträcks ut genom FTM-Mission betyder oerhört mycket, mer än vad vi kan ana, för de människor som får ta del av de insatser vi tillsammans gör. Din medverkan är betydelsefull och mycket viktig. Har du behov av förbön eller samtal är du i vanlig ordning välkommen att höra av dig. Vi hjälper dig gärna att dra i bönelinan. Har du frågor eller undrar över någonting så tveka inte att höra av dig! På återhörande om en månad.

Tillsammans i Herrens tjänst


 Jörgen Lindberg
 FTM-Mission