



Guds frid,

Tranås den 10 maj 2012

Då var det åter igen dags för en hälsning från oss här på FTM-Mission. Detta nyhetsbrev blir ett blad kortare än vanligt, då jag befinner mig på resande fot under merparten av maj månad. Men vi vill ändå skriva några rader till er som finns med oss i arbetet. Ett tack vill också rikta till er alla som på ett eller annat sätt stödjer oss i arbetet. Dina förböner och ekonomiska stöd är oerhört viktigt. Så här skriver Paulus om givande: *"Tvinga ingen att ge mer än han verkligen vill. Det är de glada givarna som Gud värdesätter. Gud kan slösa sina gåvor över er och ge er allt ni behöver och mer därtill, och det kommer inte bara att räcka till era egna behov, utan det kommer bli så att ni med glädje kan ge till andra. Skriften säger: 'Den gudfruktige är generös och ger frikostigt till sådana som har det svårt, och man kan alltid räkna med hans barmhärtighet och kärlek'".* (2 Kor 9: 7-9, HFL)

Vår förhoppning är att vi genom nyhetsbrevet kan förmedla något av vad just din insats betyder för de människor FTM-Mission kommer i kontakt med. Vi hoppas att du känner dig välsignad av de rapporter vi med jämna mellanrum flikar in i nyhetsbrevet och att de skall inspirera till fortsatt eller förnyat engagemang. Än en gång tack för förtroendet. Gud skall i ära och härlighet möta de behov som finns.

Tröstar de modlösa

Jag ägnade några minuter åt ett stycke text från 2 Korintierbrevets sjunde kapitel. När jag läste texten fastnade mina ögon på några ord som sedan levte kvar hos mig. Känner att jag vill dela dem med er. Det är Paulus som skriver och i den 6:e versen skriver han: *"Gud, som ger nytt mod åt de modlösa"*. (HFL) Ett annat ord för modlös är sorgsen. Vi kan känna oss sorgsna av olika anledningar, en kan vara sorg och saknad. Bibelns förhållande till sorg är i grunden positivt även om sorgen inte lämnar någon oberörd. Som troende har vi ett annat, evigt perspektiv också när det gäller den sorg som drabbar oss. Vi skiljs för en tid för att sedan åter få möta varandra.

När sorgen drabbar oss är det betydelsefullt att komma ihåg Bibelns ord om att vi inte sörjer som "de andra" som inte har något hopp. Det är detta hopp som gör att sorgen och saknaden går att leva sig igenom. Helt naturligt blir saknaden ibland plågsamt svår när någon vi älskat eller haft en nära relation till går bort eller hastigt rycks ifrån oss. De omständigheter under vilka vi upplever sorg kan vara både oförklarliga, orättvisa och djupt beklagliga. Ibland helt onödiga. När sorgen, som

kan ha många ansikten drabbar, stannar livet ofta upp, och vi kan för en tid helt uppslukas av sorg och saknad. När detta sker är det inget vi skall vara rädda för. Det är en naturlig del av det vi går genom, det är ett av sorgens många ansikten. Men vi skall också vara medvetna om att om vi förblir i denna sorg kan den också vålla oss skada. En sådan skada är ofta förknippad med bitterhet och oförlåtenhet. Kanske också skuld och skam. Vi kan inte undkomma sorgen, men vi kan faktiskt själva bestämma vad den "får" göra med oss. Ibland behöver vi söka hjälp för att kunna bearbeta det vi gått igenom.

Men omständigheter till trots, som vi ibland varken kan påverka eller styra, har vi satt vårt hopp och vår tillit till en Gud som är så mycket större än omständigheter och förhållanden. Vi kan låta Gud leda våra tankar på ett sådant sätt att de för oss närmare honom. Inte bort, men närmare.

Sorgen kan, uppsluka och gripa om livet, sorgen kan verkligen förgifta och förlama oss som människor. Det är sant men det behöver inte bli så. Sorgen kan, om vi omfamnar den, på ett sunt och riktigt sätt, vilket vi ibland kan behöva hjälp med, bygga upp och stärka vår tro. Som människor göra oss mer hela. Sorgen kan då bli "en sorg enligt Guds vilja" (v.9) som Paulus uttrycker det. Sorgen blir en sorg som "inte vållar någon skada" (v.9). Märkliga ord, men också oerhört sanna. Detta är en av paradoxerna vi finner i Bibeln. Hur vår egen sorg och smärta kan vändas till något starkt och kraftfullt om det läggs i Guds händer. Den kan bli till läkedom för människor vi möter. Precis som Kristi sår har blivit en läkedom för oss, genom hans sår har vi funnit läkedom, kan våra sår, vår smärta bli till läkedom för andra.

Vad gudsordet försöker peka på är att vi inte sörjer utan hopp. Paulus fortsätter att skriva: *"Gud använder ibland sorgen i våra liv för att hjälpa oss att vända oss bort från synden [det som vill skilja oss ifrån Gud] och söka det eviga livet. Vi skall därför aldrig klaga över att han sänder den. Men den sorg som en människa som inte är kristen upplever är av mänskligt slag och leder till döden."* (2 Kor 7:10, HFL)

Den sorg vi upplever kan verkligen uppsluka livet. Ibland läser man om och hör människor säga: "Jo, han dog av sorg och saknad". Jag vill tro att det kan vara sant. På inget vis vill jag förringa den saknad som finner sig efter att någon lämnat detta livet. Vi har rätt till vår sorg, hur den än drabbar oss. Men vi får heller inte, mitt i vår sorg, förlora det hopp som Gud lagt i vårt bröst. Hoppet om att vi en dag skall ses igen. Personligen tror jag det är viktigt att påminna sig om vilket

perspektiv vi har på detta livet och vilket löfte Bibeln ställer fram; det eviga perspektivet. I stunder som dessa får vi påminna varandra om Johannes ord från Uppenbarelsebokens 21:a kapitel: "Och jag hörde ett kraftigt rop från tronen: 'Se, nu har Gud sitt hem bland människorna! Han skall bo tillsammans med dem, och de skall vara hans folk, ja, Gud själv skall vara bland dem. Han skall torka bort alla tårar från deras ögon och det skall inte längre finnas någon död eller sorg eller gråt eller plåga. Allt detta är borta för evigt'". (HFL) Ord som andas hopp och tröst.



Medlemmar i församlingen i Klodsko, Polen. Klodsko ligger i sydöstra delen av Polen.

Månadens projekt Kampanj i Klodsko, Polen

Då jag för ungefär ett år sedan besökte Polen och familjen Wojtasik, som är en av de familjer vi understödjer ekonomiskt, samtalade vi om olika projekt som var aktuella i församlingen. Czarek nämnde då om församlingens önskan att kunna nå ut i samhället, men att det saknades ekonomiska resurser för att genomföra något sådant. Nu har det åter blivit aktuellt att ta upp denna tråd, då det åter igen kommit på tal att försöka genomföra denna kampanj. Kort om församlingen. Församlingen är bara ett par år gammal och har idag 23 medlemmar (vid starten 11). På bara några få år har församlingens medlemsantal fördubblats. Det är med polska mått mätt ett fantastiskt resultat med tanke på att situationen för många evangeliska församlingar i Polen är besvärlig. Polen som nation är den minst evangeliserade nationen i Europa, med endast 4 promille evangeliskt troende. Men som pingströrelse är man fast besluten att bryta denna trend. Varje år grundas det därför nya församlingar på orter som inte haft någon evangelisk församling. Om vi genom att stödja denna konferens kan stödja församlingen i sitt utåtriktade arbete är det en förmån. Med anledning av kampanjen skriver Czarek så här:

Eftersom vi är en ung församling vet inte så många människor om att vi finns, de vet inte vad vi tror på och vad vi försöker uträtta i samhället. Detta vill vi berätta för människor. Att vi som församling bryr oss om människorna, deras behov och deras längtan efter Gud. Vi vill dela de goda nyheterna för dessa människor. Vi vill dela Jesus med dem. Vi besöker regelbundet skolorna i samhället, arrangerar mindre evangelisationsmöten i centrum av staden, men vi skulle vilja göra något mer. Tanke har då fötts att kunna arrangera en större konferens i stadens sporthall. En sådan satsning skulle innebära att vi skulle kunna bjuda med våra vänner och att människor som annars inte skulle komma till oss i vår samlingslokal kunde komma. Men eftersom vi är en liten församling saknar vi

möjligheten att hyra en sådan lokal. Idag klarar vi våra fasta utgifter, men jag har ingen lön från församlingen, då ekonomin inte tillåter detta. När vi samtalade om kampanjen blev jag väldigt glad då jag förstod att FTM-Mission kunde tänka sig hjälpa oss ekonomiskt med en sådan här konferens. Vi bedjer nu till Gud att han skall lägga allt tillrätta och att han skall sörja för att pengar kommer in. Vi känner att det finns en öppenhet i

samhället och att Gud söker människors hjärtan. Låt oss tillsammans ta tillvara denna möjlighet. Vi tackar på förhand för ert engagemang.

*Varma hälsningar
Czarek Wojtasik
Pastor*

Vi tror att det är en viktig insats att stödja en församlings strävan att vilja växa. Gud har givit oss ett uppdrag som sträcker sig till jordens yttersta gräns. Klodsko är sådan plats. För alla människor som inte hört evangeliet är den plats de bor och lever jordens yttersta gräns. Vi har uppskattat omkostnaderna för denna konferens till omkring 25 000 kronor. Det innefattar hyra av lokal, ljud och andra omkostnader samt resekostnader, och eventuellt arvode till tillresande talare. Vi tackar på förhand för er villighet att stödja denna utåtriktade satsning.

Avslutning

Då har vi nått avslutningen på detta lite förkortade nyhetsbrev. Nu väntar två resor under maj månad. Det kommer bli två givande resor som vi kommer redovisa i kommande nyhetsbrev. Bed gärna för dessa resor och för allt det som kommer ske. Resan till Moldavien kommer bli intensiv, med både predikan och undervisning. Vi kommer också att göra hembesök i familjer som får matpaket och bröd. Resan till Rumänien har förlagts under senare delen av maj, då Caminul Felix firar 20 års jubileum. FTM-Mission har inbjudits att vara en del av detta firande. Vi kommer också att besöka flera av de projekt vi understödjer de dagar vi är i Rumänien. Vi återkommer också till denna resa i kommande brev. Har du ett bönebehov är du välkommen att höra av dig till oss, så står vi med dig i förbön. Det går bra att ringa, skriva eller använda dig av vår hemsida, där du kan skicka in ditt behov. På återhörande om en månad.


Jörgen Lindberg
FTM-Mission