



Guds frid!

Tranås den 9 januari 2012

Gott nytt år och god fortsättning. Ett nytt år har nu tagit sin början. Att skriva årets första nyhetsbrev är alltid lite speciellt, ett oskrivet blad ligger nu framför. Visserligen har vi våra fasta åtaganden samtidigt som vi vill vara lyhörda för Guds ledning. Men det ligger ändå något av en förväntan i luften över vad Gud har i beredskap för detta år. Vår förhoppning är att du som läser detta brev vill finnas med i arbetet också fortsättningsvis. Vi är tacksamma för vad Gud gjort under förra året men vi ser med spänd förväntan fram emot detta år. Vi vill också rikta ett stort tack till er alla för det stöd vi på många sätt känner att vi har i arbetet. Tack för gåvor och för förbön för oss och för arbetet under det gångna året. Det betyder så mycket att veta att vi står tillsammans i den uppgift Gud lagt i våra hjärtan att utföra.

Att ha det rätt ställt

I detta det första brevet vill jag inledningsvis dela några tankar ifrån Romarbrevets 5e kapitel. Jag vill hämta texten från den Levande Bibeln, ibland kallad Handbok för Livet. Den ger oss en lite annorlunda infallsvinkel till den text vi kanske läser i andra bibelutgåvor. Från det femte kapitlets början läser vi denna gång ett längre stycke text:

”När vi nu har fått det rätt ställt med Gud genom tron på hans löften, har vi verkligen frid med honom på grund av vad Jesus Kristus, vår Herre, gjort för oss. På grund av vår tro har han fört oss in i den förmånliga ställning som vi nu befinner oss i, och vi ser med glädje och visshet fram emot att bli det som Gud har tänkt att vi skall bli. Vi kan till och med vara glada när vi möter problem och svårigheter, för vi vet att de är bra för oss. De lär oss att vara tålmodiga. Och tålmodet utvecklar vår karaktär och hjälper oss att hoppas mer och mer, tills slutligen vårt hopp är säkert och vår tro är fast. Vi kan hålla huvudet högt vad som sedan än händer och veta att allt är väl, för vi vet hur mycket Gud älskar oss. Vi kan känna denna kärlek inom oss, därför att Gud gett oss den Helige Ande, som fyller våra hjärtan med sin kärlek. När vi var helt hjälplösa och utan någon utväg, kom Kristus – just vid rätt tidpunkt – och dog för oss som levde i synd och som inte brydde oss om Gud.

Även om vi varit goda hade vi inte kunnat vänta oss att någon skulle dö för oss, trots att det naturligtvis hade varit möjligt. Men Gud visade sin stora kärlek till oss genom att sända Kristus att dö för oss, medan vi fortfarande var syndare. Och eftersom han gav sitt blod för oss när vi fortfarande var syndare, hur mycket mer skall han då inte göra för oss nu när han förklarat oss icke skyldiga? Han skall rädda oss från all den Guds vrede som skall komma. Och eftersom vägen tillbaka till Gud öppnades för oss medan vi fortfarande var hans fiender, vilken frälsning har vi då inte genom hans sons liv när vi nu är hans vänner. Nu gläder vi oss över vårt nya förhållande till Gud. Det är alltsammans ett resultat av det som vår Herre Jesus gjorde då han dog för våra synder och gjorde oss till Guds vänner.”

Till att börja med så är detta en text som verkligen ”tar tag” i en när man läser den. Kanske blir det ännu mer påtagligt när texten läses i Levande Bibeln som använder sig av ett vardagligare språk. Låt oss tillsammans påminna oss om några saker som denna text tar upp. Paulus påminner oss om att vi som är Guds barn har det rätt ställt med Gud och därigenom också frid med Gud. Denna frid är ett fast tillstånd. Inte en känsla eller en förnimmelse. Som Guds barn har vi ingenting som står i vägen mellan oss och Gud. Det är tack vare det Jesus Kristus gjorde på korset; dog i vårt ställe som detta är möjligt. Vi är försonade med Gud.

Vi lever ännu i en ofullkomlig värld där synden gör sig påmind, ibland då dess närgångenhet och vår egen svaghet gör oss sårbara för dess konsekvenser. Men vi vet också att livet igenom står vi i en ständig mognadsprocess. Vars enda mål är att vi skall bli mer lika Kristus.

Vi läser också i texten att Gud har stora tankar om oss. Han önskar att vi skulle ta vårt liv och den uppgift vi fått på allvar. Att vi med ”glädje och visshet” skall se fram emot vad Gud avskilt för oss att göra. Att tjäna Gud är alltid förenat med lycka och glädje. Det finns ingen större glädje än att få se Guds rike breda ut sig på denna jord. Men det finns ingenting som säger att vårt uppdrag skulle vara enkel eller fritt från lidande eller svårigheter. Men i och genom allt genomsyras vårt uppdrag av en glädje som övervinner svårighet och motgång. Denna glädje är till skillnad från lycka en glädje som består. Som inte

kommer och går i takt med vårt eget känsloliv. Denna glädje har sin rot och grund djupt förankrad i Guds eget hjärta och är därför bestående.

Bibeltexten talar också om vad vi skulle kunna kalla "Guds tajming". Vi är säkert många som kan skriva under på att Gud är helt suverän på denna punkt. Hur många gånger har vi inte trott och kanske tänkt att nu är det kört? Men icke! Då vi ser ut att ha bränt ljuset i båda ändar, utan någon synbar utväg, kliver Gud in i situationer och omständigheter och vänder upp och ner på alla begrepp. Ofta gör Gud långt mer än vad vi vår tro kan begära. Detta, lika osannolikt som att Gud skulle sända sin Son att dö i vårt ställe, för att vi skulle få uppleva ett liv som sträcker sig bortom detta. Ända in i evigheten. Men det är sant som Paulus också skriver; att Jesus Kristus dog för oss medan vi var syndare, då vi ännu befann oss långt bort från den nåd som sträckts oss. Han *har* försonat oss med sig, vi *har* blivit hans vänner. Guds egendom, inympade i Guds egen familj. Detta mina vänner är oerhört stort. Genom Jesu blod har vi skonats, fått uppleva försoningens oerhörda kraft, till upprättelse och evigt liv.

Moldavien

Det skall bli oerhört intressant att se vad Gud har i beredskap för detta år vad beträffar vårt engagemang i Moldavien. Det år vi precis lagt bakom oss har varit betydelsefullt och viktigt för oss men än mer för våra vänner i Glodeni. Precis som förra året planerar vi nu för ännu en resa. När är inte bestämt men det blir fram emot vårkanten. Som alla känner till har det inför julen distribuerats matpaket till ett drygt 40-tal familjer. Igor har inkommit med denna hälsning.

Glädjetårar där Gud går fram...

Människor är och förblir det allra dyrbaraste i hela universum. Men de flesta vi har omkring oss är svaga och fattiga. De många fattiga och behövande i Glodeni lever med hoppet att en dag få det bättre och att den smärta de upplever ska försvinna. Men genom åren har detta hopp gått förlorat och många ser inte längre sin framtid som ljus. Men Gud vare tack, han har inte glömt bort dessa människor och deras bördor och bekymmer. Tillsammans med församlingen fick vi uppleva mycket speciella saker denna jul. Känslor och



Övre bilderna. Både unga och äldre står som mottagare av julpaketen.

Sedan sommarens läger har antalet besökare ökat, framförallt har antalet barn blivit fler. Igor ser också att deras regelbundet besöker församlingen.



Musiken spelar en betydelsefull och viktig roll i arbetet på löftenas Barn. Musiken är också en central del i många romers vardag, men också en väg till förståelse och samhörighet.

upplevelser som knappast låter sig beskrivas i ord. Vi kan se en strimma av hopp i de människor vars liv vi kom i beröring med då vi delade ut julpaketen, vars ansikten annars visar på stor nöd och många svårigheter. Människorna kunde inte förstå att detta hände just dem. Tårar kom i floder ner för deras kinder, tårar av glädje över att vi i Jesu namn kom med dessa paket med mat, mat de inte sett på mycket länge. Alla familjer som vi besökte, grät av glädje över den hjälp de nu – i rätt tid – fick ta emot. De tackade alla Gud för det som de nu fick uppleva. Jag kunde vid dessa möten känna Guds närvaro. Jag kände att jag är den lyckligaste människan som Gud låter använda för att betjäna människorna i Glodeni. Jag tackar Gud för att han har kallat mig att tjäna människorna i denna stad. I den stund jag fick se och höra människornas glädje, när de prisade Gud kände jag bara glädje, en glädje jag inte finner ord att kunna beskriva. Halleluja! Prasad vare Gud, att han skall välsigna alla de människor som ännu en gång gjort detta möjligt. Som genom denna handling får se hoppet återvända till många hem som kämpar en ojämn kamp mot hungern i vår prövade stad Glodeni. Tack än en gång.

*Er broder i Kristus
Igor Lazar*

Också vi från FTM-Mission vill rikta ett tack till er alla som bidragit till att vi ännu en gång kunnat genomföra

denna så betydelsefulla insats. Vi anar inte hur stor betydelse den har för Igor, men i synnerhet för de människor som blir föremål för denna insats. Vi hoppas nu att vi skall kunna utvidga våra insatser bland de familjer som fått ta emot ett julpaket. I dagsläget får ett 25-tal familjer ta emot paket. Vår strävan är att sakta kunna öka på detta antal. Men som alltid är det en fråga om ekonomi och pengar. Vi vill på inget sätt äventyra det vi har byggt upp, samtidigt som vi också vill tro Gud om stora ting och ta steg i tro. Då jag planerar en resa till Moldavien längre fram i vår, hoppas jag kunna ta upp det här med Igor. Vi måste säkerställa att vi inte lägger en för stor börda på makarna att bära då allt arbete också skall planeras och genomföras.

Löftenas Barn

Arbetet på löftenas Barn fortsätter. Dagligen kommer det mellan 100-150 barn till centralt för att få ett varmt mål mat i magen, men också för att få hjälp med sina läxor. Flera av barnen får också möjlighet att lära sig att spela ett instrument. Men mitt bland alla de aktiviteter Löftenas Barn erbjuder ser vi också att den villkorlösa kärlek dessa barn dagligen möter också förändrar deras livsmönster. Den förändring vi kan se i dessa barns liv är också helt avgörande för deras fortsatta liv. Även om de inte alla gånger aktivt tar emot Jesus, vet vi att den tid de tillbringar på Löftenas Barn sätter djupa spår i deras liv. Något vi vet har betydelse senare i livet. Många kan vittna om hur man i tidiga barnår mött vuxna som på olika sätt skilt ut sig från mängden

genom att de ställt sig ”i gapet” och kämpat den goda kampen för den som är barn och utsatt. Vi vet att den tid som spenderas med dessa barn sätter spår i deras liv som senare i livet spelar en avgörande roll.

En av de personer vi under många år stöttat ekonomiskt är Dan Mitra, han är bror till Sami som leder arbetet på Löftenas Barn. Dan är reseevangelist och är flitigt anlitad av många församlingar och av Pingströrelsen i Rumänien. När Dan inte är ute och predikar arbetar han tillsammans med sin bror på Löftenas Barn. Här följer hans hälsning.

”Med tacksamhet blickar jag nu tillbaka på det år som gått och kan då se att det varit ett år då vi fått uppleva Guds favör. Jag står också i tacksamhetsskuld till er, ni som är mina vänner som delar tjänandets börda med mig. Må Herren utgjuta sin välsignelse över era liv och era familjer. Den senaste månaden har inte varit så pressande som de tidigare då jag inte predikat lika mycket, men jag känner ändå av en viss stress. Under den här månaden har jag predikat i Filadelfia församlingen här i Oradea, och senare samma dag i byn Borod, som ligger 8 mil öster om Oradea. Som brukligt är varje månad har jag också predikat i Bethel, min egen hemförsamling. Jag leder varje vecka också en liten grupp bestående av 14 unga människor i vår kyrka. En slags upptäckargrupp där vi studerar olika ämnen ur Bibeln. Den här veckan har vi läst om Jesus och när han undervisade om att samla skatter i himlen. Vi gjorde ett praktiskt exempel på vad detta kunde innebära då vi samlade in lite kläder och mat som vi sedan gav till en familj med stora materiella behov.

Mitt senaste predikobesök var i Cihei, i närheten av Oradea. Det är en ung dynamisk och mycket levande församling. Jag har också hunnit med att översätta klart en bok med kommentarer över den 73 Psalmen.

Jag är så tacksam för allt jag med Herrens hjälp kunnat åstadkomma. Jag tackar Gud för att jag får vara frisk och stark, för hans beskydd, hans visdom och för att Gud sörjer för våra materiella behov. Jag tackar Gud för min familj, för hans favör och för hans trofasta kärlek mot oss. Jag tackar Gud för mina vänner som beder för oss och för mig. Jag tackar Gud för er och för det ekonomiska stöd vi varje månad få ta emot som gör så att jag kan fortsätta arbeta med det som Gud lagt på mitt hjärta att göra. Gud välsigne er alla.

Dan Mitra

Vi tackar Gud för Dan och för den tjänst han får utföra i Guds Rike. Han utför ett viktigt arbete och är också en viktig tillgång för oss då vi besöker Rumänien. Kom gärna ihåg Dan och hans familj i dina böner.

Avslutning

Det mest här i livet har en början och ett slut, så också detta nyhetsbrev. Denna månad lyfter vi inte fram något speciellt projekt utan vädjar om ett fortsatt stöd för de fasta åtaganden vi står i. Men redan nästa månad vill vi lyfta fram det projekt vi tvingades skjuta på under förra året, kyrkbygget i Spinus. Vi tycker det är viktigt att också visa vårt engagemang för pastor Popa som står mitt i detta projekt genom att ge honom vårt stöd på detta sätt. Vi vill också skicka med en vädjan om ett stöd i förbön för hans familj. Straxt innan julhelgen drabbades deras lille son, Rafael först av en svår lunginflammation som sedan utvecklades till av en svår lungabscess (varbildning i lungorna). Bär gärna fram familjen i dina böner.

Det är med tacksamhet vi blickar tillbaka över det år som gått och det är med förväntan vi ser framåt och möter det som ligger framför. Din medverkan spelar en avgörande roll för oss och för de människor som kommer i beröring med evangelium genom de olika människor och organisationer vi på olika sätt stödjer. Vår önskan och bön är att Gud på ett påtagligt sätt skall beröra också ditt liv och din tillvaro. Att du skall få uppleva hur Gud möter dig och dina behov, mitt i din vardag. Hör gärna av dig om du önskar samtala eller är i behov av stöd i förbön. Tillsammans står vi starka, tillsammans får vi göra den skillnad som förmår förändra och förvandla människors liv. Gud är, trots allt, god och barmhärtig. Hans nåd övergår allt mänskligt förnuft. Guds nåd är allt vi behöver, igår, idag och i dagar som ligger framför. På återhörande om en månad.



Jörgen Lindberg
FTM-Mission