



Guds rika frid!

Tranås den 9 augusti 2013

**D**et är välsignat att åter få vara tillbaka i tjänst efter en god semester. På våra breddgrader har det varit en varm och behaglig sommar. Vi hoppas att också du fått uppleva några fina dagar både vädermässigt och på annat sätt. Också vi har haft en bra ledighet med både vila och en del behövt kroppsarbete. Nu känner vi glädje och tacksamhet över att åter vara tillbaka i tjänst. Vila och återhämtning är viktig, men lika skönt är det att vara tillbaka. En av de första uppgifterna för mig är att skriva dessa rader.

Till att börja med vill vi rikta ett tack till Er alla som troget står vid vår sida och som följer oss i arbetet. Vi är tacksamma för alla de böner som beds å våra vägnar. Det fyller oss med både ödmjukhet och tacksamhet. Tack också för de gåvor som vi får ta emot. Det är ju dessa som möjliggör för oss att utföra det arbete vi har kallats till. Tack för din givmildhet, Gud skall i härlighet fylla de behov som finns hos er såväl som hos oss.

När du får detta nyhetsbrev i din hand befinner jag mig åter igen på resa. Vi kommer att under 10 dagar besöka både Rumänien och Moldavien. Med på resan har jag två goda vänner, båda heter Jimmy. Denna resa har som inriktning att göra någonting extra för alla de barn och familjer som finns på Caminul Felix och på Löftenas Barn, samt i Glodeni i Moldavien.

### Låt inte era hjärtan oroas

Det är Jesu egna ord från Johannes 14:1. Levande Bibeln uttrycker det så här: *"Känn ingen oro och ängslan"*. Uppmaningen att vi inte skall oroas eller ängslas förekommer ganska ofta i Bibeln. De finns där som en påminnelse och uppmuntran för oss. Som världen ser ut idag finns det anledning till oro. Vårt eget liv kan kantas av oro, en oro för sitt eget liv,

sin familj, vänner, sitt arbete etc. Men hur förhåller vi oss till oro och ängslan? Tar vi Jesu uppmaning på allvar?

Någon har sagt att när vi oroas kan det liknas vid att gunga gungstol. Det håller oss sysselsatta men det leder ingen vart, utan skapar bara mer oro. Det är en talande bild över hur oron gör sig påmind. Oro och ängslan tillför ingenting positivt, den lägger inte en enda aln till vårt liv. Jesus uppmanar oss att se på skapelsen, hur fåglar och andra djur inte tycks bekymra sig för morgondagen. Den oro och ängslan som gör sig påmind i våra liv handlar uteslutande om vårt förflutna och vår framtid, aldrig om nuet. Vår oro berör händelser i det förgångna eller saker som ligger framför. Motsatsen till oro och ängslan är tro och förtröstan. När vi uttrycker oro, är det också ett uttryck för att vi förlorat en del av vår tro och tillit till Jesus.

När Jesus undervisar i Matt 6:25 säger han följande: *"Därför säger jag er 'Oroa er inte för mat och dryck och för kläder att ha på kroppen. Livet är mer än att äta och dricka, och en människa betyder mer än kläderna han har på kroppen'"*. Det ord som används i texten för oro är det grekiska ordet merimnao vilket betyder "oroa sig över saker" eller att "vara delad", vilket antyder att vi, i vår tanke och vårt sinne, kan vara "delade". Alltså, vi har inte satt hela vår tillit och tro till att Jesus förmår sörja för våra behov. Vi försöker att i egen kraft finna lösningar för att lindra vår oro. Fullt mänskliga reaktioner som är förståeliga. Men Jesus uppmanar oss att reservationslöst kasta all vår oro på honom. När vi oroas eller känner ängslan är vi inte fullt ut överlåtna till Jesus att låta honom sörja för våra behov.

Självfallet skall vi planera för framtiden och leva livet fullt ut precis så som Gud tänkt. Vi skall ta lärdom av vårt förflutna, men vi skall inte leva kvar

*När vi oroas  
eller känner  
ängslan är vi  
inte fullt ut  
överlåtna till  
Jesus att låta  
honom sörja för  
våra behov*

i det förgångna. Inte heller låta oss oroas av framtiden. Ingen kan ändra på det som skedde igår, eller veta någonting om det som sker i morgon. Det enda vi med säkerhet har, är idag. Det finns studier som pekar på att endast ca 8 procent av det vi oroar oss för verkligen händer. Alltså kommer ca 90 procent av vår samlade oro och ängslan aldrig att inträffa. Oro kan också liknas vid en skugga som faller. Vi vet att små saker kan få en skugga vars proportioner inte motsvarar objektets storlek. Tillsynes "små" saker vi oroas för kan upplevas som oerhört stora och svåra att komma förbi. Oro ger oftast små saker en stor skugga! Värt att påminna sig om då vi grips av oro. Då gör vi väl i att ta några steg tillbaka för att se att orsaken till vår oro kanske inte var så befogad.

Vi har nog med dagens bekymmer, att också lägga till morgondagens är mer än vad vi kan bära. Idag hjälper Herren! I Matteus 6:34 säger Jesus: *"Bekymra er alltså inte för morgondagen. Även den kommer Gud att ta hand om"*. Om vi lägger vår kraft på att lösa dagens bekymmer, kommer vi inte att ha tid över att bekymra oss för morgondagen.

Paulus skriver följande i Filipperbrevet 4:6-7. *"Oroa er inte för någonting, utan be till Gud om allt. Tala om för honom vad ni behöver, och glöm inte att tacka honom. Då kommer Guds frid, som är långt dyrbarare än vad vi kan förstå, att ge era tankar och ert sinne ro och skydd genom tron på Jesus Kristus."* När vi låter våra hjärtan oroas, har vår blick förskjutits en smula. Vårt fokus ligger inte hos Jesus, utan delas också av mänskliga tankar. Genom bön och överlåtelse till Jesus kan våra liv finna ro och vila i Kristus Jesus. Även då vi går igenom tider av svårigheter, då Gud verkar långt borta, kan vi överlåta våra liv i Guds hand. Då vi har Bibelns och Jesu eget ord på att han tar hand om våra liv och vår dag. Morgondagen får vi överlåta i Guds hand.

### **Kort rapport från Moldavien**

Sedan vi skrev sist har församlingen genomfört sommarlägret med ca 60 barn i åldrarna 8-16 år. Lägret har varit uppskattat av alla. Vi vet att barnen har en alldeles speciell plats i Guds hjärta, därför vill vi ge dessa barn möjlighet att lära känna Jesus Kristus som sin personlige frälsare. Exakt hur lägret förlöpt kommer jag att få veta mer i detalj då jag besöker Glodeni om bara några dagar. Därför avvaktar jag med att rapportera om detta här och nu. Men vi har av Igor nåtts av en kort hälsning som kommer från en ung tonårsflicka. Hon är ett av de nu föräldralösa barn som regelbundet kommer till församlingen. Hon skriver i sitt vittnesbörd följande:

### **Hur Gud torkar mina tårar**

Mitt namn är Adriana Albu, jag är föräldralös. När jag var liten lämnade min pappa min mamma och mig. Det var en svår period i livet, som jag bara ville glömma så snabbt det bara gick. Jag har alltid trott att jag och min mamma skulle få många glada år tillsammans. Men i år, efter att hon i flera år lidit av cancer och andra sjukdomar, dog min mamma. När detta skedde blev allt mörkt omkring mig, jag var hopplöst förlorad och mitt hjärta blödde vid åsynen av vad som hade hänt. Jag grät och grät i flera timmar varje dag, men så en dag knackade det på min dörr. Det var pastor Igor, som tillsammans med sin fru, pratade med mig och frågade om de fick be med och för mig, så att Jesus kunde befria mig från syndens börda. Efter detta tillfälle har jag börjat besöka kyrkan. Av Igor och Sveta har jag fått veta att jag är älskad; att Jesus älskar mig och att församlingen bryr sig om mig och min situation. Jag är tacksam för det bröd som jag fått och får del av. Genom detta bröd och de matpaket som också jag (och min mamma då hon levde) fått ta emot har jag fått uppleva Guds kärlek på riktigt. Jag har också fått vara med på det sommarläger som församlingen arrangerat, det betyder mycket för mig. Nu är jag glad att jag får ha Gud som min far. Han torkade mina tårar och gjorde så att mitt hjärta kunnat bli helt igen. Tack till alla som bidragit till min frälsning genom projekten Dagligt Bröd och matpaketen. Jag älskar Jesus så oerhört mycket.



*Adriana Albu*

*Adriana Albu*

Det är så många människor vars livsöden berört mitt eget liv sedan vi böjande besöka församlingen i Glodeni. Vid mina besök har jag flera gånger mött Adriana, både i gudstjänster och i dagcentret, möjligen har jag också mött hennes mamma. Idag finns det ca 12-15 barn som regelbundet kommer till församlingens dagverksamhet som alla har det gemensamt att de är föräldralösa. Adriana är en av dessa.

Den möjlighet vi fått genom att Jimmy följer med på den här resan känns fantastisk. En oerhörd möjlighet att få samla både barn och vuxna. Detta blir extra tydligt då vi kommer till Moldavien. Borgmästaren har givit oss löfte om att kostnadsfritt få låna Kulturhuset som är den största samlingshallen i Glodeni. Den tar 500 sittande. En fantastisk möjlighet att presentera Jesus, församlingen samt att ge barn som annars inte har möjlighet att välja bland så mycket, en möjlighet att uppleva något utöver det vanliga. Tack Jimmy för ditt engagemang.

Det betyder oerhört mycket. Kom gärna ihåg oss i dina böner under resan, vi står i behov av Guds beskydd på ett alldeles speciellt sätt under resan. Tack för ditt engagemang.

### Löftenas Barn

Vi vill också skriva några rader om Löftenas Barn. Vi har stöttat arbetet på Löftenas Barn under flera år. Vi ser hur viktigt detta arbete är. De barn som besöker centrat, romerna, tillhör en grupp av människor som blir allt mer marginaliserade i det rumänska samhället. Romernas situation blir allt svårare för varje månad som går. Den här hälsningen fick vi från Dan Mitra helt nyligen:

Kära vänner,

Nu är vi mitt uppe i sommarlovet vilket gör att antalet barn minskar; nu har vi därför bara ett 30-tal barn som besöker dagcentret. Två dagar i veckan kommer det 16 barn från centrat vi har i Keriu, de kommer för att få sina piano och gitarrlektioner som vi erbjuder alla. De får också möjlighet att lära sig något hantverk.

Precis efter att skolan slutat för sommaren startade jag en liten bibelstudiegrupp med 20 barn. Men det var bara 12 som klarade av att slutföra studierna då deras föräldrar hade andra familjeplaner.

Det är roligt att se att allt fler rumäner får upp ögonen för det arbete vi bedriver. De kommer till oss med både stora och små gåvor. Många jordbrukare har donerat grönsaker, andra har kommit med annan slags mat, sötsaker eller bröd. Vi har också fått en sändning med leksaker och kläder från andra organisationer.

Vi har också haft besök av en grupp som kommer från Skottland. De ingick i en grupp av människor som var inne i en rehabiliteringsprocess. De sponsrade tillsammans en reparation av solpanelssystemet som vi har för uppvärmning av varmvatten.

Vi beder nu för ännu en reparation som är nödvändig att genomföra innan vintern. Vi behöver reparera vår skorsten. Den är full av rosthål, vilket medför att det ryker in i vår samlingsal. Kostnaden för detta ligger på 16 000 kronor. Dessutom är vi i behov av ved/kol inför vintern. Detta kostar ungefär lika mycket.

Alla dessa aktiviteter vi utför på centrat är möjliga på grund av er som stödjer oss i arbetet. Det är ert trogna och generösa stöd som gör detta möjligt. Må Herren vaka över er och belöna er för det ni gör för dessa barn och unga. Må Gud löna er lydnad. Vi ber att Guds närvaro skall bli synlig i era liv, i er familj och i er andliga tjänst.

*Gud välsigne er  
Dan Mitra*



*Sång och musik utgör ett viktigt inslag i arbetet. Här övar man kristna sånger inför en kommande konsert.*



*Varje torsdag har man utdelning av matransoner. Flickan till vänster i bilden är 19 år och är gravid, fadern är okänd.*

### Månadens projekt

Församlingen i Spinus ser mycket fram emot att få ta sin kyrkolokal i bruk. Om allt går enligt planerna kommer det att ske innan årets slut. Men innan dess återstår det en hel del arbete. Det invändiga arbetet har nu tagit fart och under senvåren har man dragit fram all el och installerat dosor. Nu väntar närmast arbetet med att putsa väggarna och taket invändigt. Ett arbete jag vet har påbörjats under sommaren. Arbetet med att färdigställa omklädningsrum har också påbörjats. Innan semestern fick vi en kort hälsning från pastor Florin, han skriver följande:

Under sommarmånaderna genomför vi evangelisation i Spinus med omnejd. De flesta barn som kommer till församlingen är barn från icke troende familjer. Vi vill att församlingens kontaktyta skall bli så stor som möjligt och att evangelisera är ett bra sätt att nå ut med församlingens arbete. Efter att kyrkan är färdigställd kommer vi att starta en söndagsskola. Vi tror att de barn som kommer till församlingen kommer utgöra en bra grund för denna söndagsskola. Vi tror att dessa barn kommer att kunna påverka sina föräldrar att söka Gud.

*Florin Popa, pastor*

Det gläder oss mycket att se det målinriktade arbete som genomförs i Spinus. Trots att kyrkan ligger i ett mindre samhälle med mycket jordbruk och utspridda gårdar finns det många människor och mycket barn i området. Det faktum att kyrkbygget tagits emot väl av både lokala myndigheter och den ortodoxa prästen i Spinus gör att församlingen ser ljust på framtiden.

Denna månad vill vi därför rikta blickarna mot det pågående kyrkbygget och genom ytterligare en insamling göra det möjligt för församlingen att köpa in ett parkettgolv till kyrkan. Den sammanlagda golvytan är 160m<sup>2</sup>. Kvadratmeterkostnaden för golvet hamnar på 150 kronor. Kanske kan du tänka dig att bekosta en kvadratmeter med golv, eller kanske fler? Bed över vad Gud manar dig till att göra. Å församlingens vägnar tackar vi dig på förhand för din medverkan.

### Avslutning

Vi har nu nått avslutningen av detta nyhetsbrev. Tack för att du tog dig tid att läsa det. Tack också för ditt engagemang för de människor som kommer i kontakt med oss som mission i de länder vi når ut till. Nu väntar en tid för oss här på missionen med mycket praktiskt arbete. Vi står nu i begrepp att påbörja det praktiska arbetet med att flytta till våra nya lokaler. Från mitten av augusti kommer vi att intensifiera arbetet med flytten. Det kan därför vara svårare att nå oss ibland. Flytt av telefon och data medför att vi inte kan nås så lätt. Vi hoppas det finns förståelse för detta. Vi hoppas och tror att vi skall vara på plats i våra nya lokaler till den första oktober. På återhörande om en månad.



*Sommarens evangelisation ger fler möjligheter till att samlas i den ännu ofärdiga lokalen. I bakgrunden syns de dragna elledningarna.*



*När lokalen är färdig hoppas man kunna starta en söndagsskola.*

  
Jörgen Lindberg  
FTM-Mission

## Minnesgåvor och Testamenten



FTM-Mission står som tacksam mottagare av donationer och som förmånstagare vid skrivning av testamente. Kanske befinner du dig i en situation där tankar kretsar omkring testamentering av kvarlåtenskap. Eller står du som anhörig inför dessa frågor. Det är i dessa sammanhang vi står som tacksam mottagare av minnesgåvor eller skrivet testamente. Det går att också ge en gåva anonymt.

En donation i pengar eller annan kvarlåtenskap kan betyda oerhört mycket i det arbete vi bedriver. Det kan skapa helt nya förutsättningar på de platser vi finns verksamma.

För oss är det en stor förmån att få stå som mottagare vid en testamentsskrivning eller annan typ av donation. Välkommen att höra av dig om du har funderingar omkring dessa frågor.