



# FTM-Mission

EVANGELIUM ÄR FRÄLSNING TILL MÄNNISKOR

Guds frid,

Tranås den 10 april 2014

**Ä**nnu en månad har passerat och vi kan glädjas åt att våren äntligen gör sitt intåg. Det känns fantastiskt och mycket efterlängtat, likaså att dagarna nu blir längre och ljusare. Den tid vi nu går tillmötes är en på många sätt fantastisk tid, en uppståndelsens och förnyelsens tid. Allt föds på nytt i vår natur. Se till att ta tillvara på den tid som vi har framför oss.

Vi är tacksamma för det stöd vi känner från många. Det är upplyftande att läsa de små hälsningar vi får ta emot på inbetalningstalonger och i brev och i mail. Sådant stärker oss i det fortsatta arbetet. Vi vill tacka dig för ditt engagemang genom förbön och genom gåvor. Båda dessa är absolut nödvändiga för att kunna utföra det uppdrag Gud ställt oss i.

Under den gångna perioden har jag hunnit med en resa till Rumänien och Moldavien. Det är om den resan jag kommer skriva något i detta nyhetsbrev. Men först vill jag dela några tankar omkring påskens budskap och händelser.

## Den största gåvan

När detta nyhetsbrev når fram till dig står vi inför påskan och firandet av Jesu död och uppståndelse. Den kristna kyrkans kanske främsta högtid, då vi påminner oss om det oerhörda Jesus gjort för oss var och en, enskilt och för en hel mänsklighet. I 1 Pet. 1:3 läser vi *"All ära tillhör Gud, vår Herres Jesu Kristi Far! Genom hans gränslösa godhet har vi fått förmånen att bli födda på nytt, så att vi nu är medlemmar i Guds egen familj. Nu lever vi i hoppet om ett evigt liv, eftersom Kristus uppstod från de döda."*

Jesu tog vårt lidande, vår sorg, smärta och ångest på sig, för att vi inte skulle behöva lida samma kval. Genom lidande och död öppnade han en väg igenom vårt lidande, vår oro, vår sorg och vår ångest. Hur mörkt det än kan se ut, hur mörk än vår horisont tycks vara, finns det alltid hopp. Det hoppet har ett namn; Jesus Kristus. Därför behöver vi aldrig stå ensamma, övergivna och utelämnade i

det som drabbar oss. Jesu liv bröts itu för att vi skulle få uppleva helande och upprättelse. Genom Jesu uppståndelse har vi fått liv, Jesu uppståndelse borgar för ett liv i tro, i frihet. Det är i sanning en stor förmån att åter igen få fira Jesu död och uppståndelse, därför att det Jesus gjort för oss i grunden har förändrat våra liv. Ingenting blir längre sig likt för den som öppnat sitt hjärta för Jesu nåd och kärlek. Så här lyder evangelistens ord: *"Jag [Jesus] är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö."* Joh. 11:25-26

## Resan till Rumänien och Moldavien

Huvudsyftet med den här resan var att färdigställa skolans radiostudio, alltså bygga den andra radiostudion på Östeuropeiska Bibelskolan. I höstas fick FTM-Mission stå som mottagare av den radiostudio som donerades av Brunnsparckyrkan i Tranås då församlingen beslutat lägga ner sitt närradioarbete. En enormt fin gåva som nu har kommit till stor välsignelse på Bibelskolan i Oradea. Vi kände redan på torsdagen då vi gjorde de första förberedelserna för arbetet den kommande veckan att förväntningarna på denna studio var stora. Flera elever följde arbetet på nära håll. Vi kom också att få hjälp av en av eleverna, Leonora som arbetar aktivt med radion. Torsdagen ägnades helt åt att tillverka två



*Lite drygt halvvägs passerar man bergskedjan Karpaterna. Detta är uppe på platån.*

nya bordsskivor som anpassats för radions behov. Vi riktar ett tack till snickarverkstaden på Caminul Felix 2 och Dan Butuc för all hjälp i samband med detta arbete. Tack vare hans och flera andras insats blev resultatet över förväntan. Vi vill också säga ett stort tack till Hans Martinussen, Vårgårda och Skaraslätens Transport i Skara för de två höj och sänkbara skrivbordsunderrederna som generöst skänktes till studion. Tack också till Skaraslätens Transport för transport av dessa till Rumänien! Dessa båda gåvor har stor del i att resultatet blev så bra. Tack för er insats!!

### Ett snabbbesök i Republiken Moldavien

Genom Bibelskolans försorg blev jag och min resekompanjon Craciun erbjudna att över helgen resa med några elever och lärare till Balti i Moldavien där skolan skulle medverka i en konferens. Detta erbjudande var allt för intressant att inte tacka ja till. Det var ett bra tillfälle att under ett par dygn få besöka våra vänner där under tiden Bibelskolan var upptagen med sin verksamhet. Så på fredagsmorgonen styrde vi kosan mot Balti, Moldavien. En resa på dryga 100 mil. Att göra denna resa är ett litet äventyr i sig. En resa genom hela Rumänien som går över bergskedjan Karpaterna där vägen stundtals är rejält slingrig, med branta bergssidor som omsluter vägen på båda sidor. Intressant är också att notera de skillnader man ser i både natur och i samhällena man passerar. De kulturella skillnaderna är påtagliga. Resan tog ca 15 timmar. Vi anlände trötta på bilåkning och skumpiga vägar till Balti vid midnatt. Våra vänner hade väntat på oss under många timmar varför det blev ett kärt återseende. Trots den sena ankomsten kom vi inte i säng utan att först få något att äta. Sedan småpratade vi någon eller ett par timmar på det. Tiden var allt för kort för att sovas bort.

### Besöket hos Svetlana

En av anledningarna till att jag ville "haka på" resan till Moldavien var att jag under en tid känt ett behov av att besöka Svetlana. Den kvinna vi tidigare skrivit om som lider av tuberkulos. Jag var medveten om



Svetlana Ciumac. Svårt märkt av sin sjukdom.



Församlingen samlad till gudstjänst. Undertecknad predikar och Marika tolkar.



att detta besök var förenat med viss fara då hon lider av multiresistent tuberkulos. Innan vi gick in till henne bad jag tyst för mig själv en bön för oss om Herrens beskydd under den tid vi skulle besöka henne. Vi kom att samtala med henne i ungefär en timmes tid där hon fick berätta om sin situation. Hennes tillstånd är allvarligt och direkt livshotande. Den hjälp vi kunnat ge henne är inte en lösning på hennes sjukdomssituation, men har underlättat för henne då hon nu kan äta mer näringsrik kost. Hon berättade att hennes ena lunga helt kollapsat och att den andra har ca 30% kvar av sin kapacitet. Det finns flera hål i lungväggen orsakade av infektionen. Hennes situation är komplex och efter samtal med andra i hennes närhet har tydliggjort den svåra situation hon befinner sig i. Idag väger hon lite drygt 30 kg.

Vi kom under vårt möte att bedja för henne, vi smorde henne med olja och bad för en böneduk som vi lämnade kvar hos henne. Om vi kommer kunna hjälpa henne fortsättningsvis hänger också ihop med hennes egna beslut.

Vi vet att en behandling i exempelvis Moskva som kan erbjuda en bättre vård kommer kosta mycket pengar och måste fortgå i minst ett halvår, kanske upp till ett år. Då handlar det om 100 000 kronor eller mer i vårdkostnader. Det är pengar vi i dagsläget inte har. Vi kommer fortsätta dialogen med Svetlana då det finns en del frågor vi måste reda ut. Den vädjan om hjälp som gjordes i tidigare nyhetsbrev gav ca 15 000 kronor. Fortsätt gärna bedja för Svetlana.

Efter att vi besökt Svetlana väntade Igor på oss. Under lördagens eftermiddag och söndagen tillbringade vi tid med familjen Lazar och några andra vänner. Vi fick också möjlighet att fira gudstjänst med församlingen. Undertecknad fick möjlighet att dela några tankar från Guds ord. Det är verkligen fantastiskt att få möta denna församling som stadigt växer i antalet människor. Det är mycket liv och rörelse i församlingen, så som det ska vara.





Några bilder från arbetet med studion. Från vänster. Nya bordsskivor tillverkas. Installation pågår. Leonora är en av skolans elever som arbetar med radio. Dator, mixerbord och effektrack.

Vi fick också bedja för en kvinna till frälsning. Under eftermiddagen besökte vi sjukhuset där vi fick bedja för en man som också var mycket sjuk.

### Ändrade planer

Det började nu bli dags att tänka på "refrängen", varför vi under eftermiddagen sökte kontakt med våra bibelskolevänner. Nu visade det sig att nästa alla i gruppen hade blivit rejält sjuka i influensa under lördagen. Ingen var i stånd att köra bil tillbaka till Rumänien. Vi befann oss i Glodeni, de andra i Chisinau. Vi fick därför sätta oss i bilen för att köra till Chisinau. Nu började också jag själv och Craciun känna av en begynnande förkylning, vilket snabbt utvecklades till en kraftig influensa. Då vi anlände Chisinau beslutades att vi skulle spendera natten där och köra hela vägen hem nästa dag. Påföljande dag blev en lång resdag, vi anlände Oradea klocka 22.00 på måndagen. Nu väntade en arbetssam vecka.

### Studiobygge

Nu var prioritet ett att bygga studion. Vi arbetade under hela den återstående tiden med att färdigställa studion. Det blev några svettiga och varma dagar då febern gjorde sig påmind. Det är ingen överdrift att säga att vi var helt färdiga då kvällen kom. Men med samlade krafter lyckades vi med det vi förutsatt

oss att göra; bygga färdigt studion. Som du kan se på bilderna blev resultatet helt ok. Vi och skolan är mycket nöjda med det slutliga resultatet. Den nya studion innebär ett stort "lyft" för skolans satsning på radion. Nu kommer man kunna arbeta mer fritt och både producera och sända samtidigt. Vi lär återkomma med mer information i kommande brev om hur arbetet går vidare. Vi avslutade arbetet klockan 21.30 på fredagskvällen för att redan morgonen därpå sätta oss i bilen för att åka tillbaka hem.

### En uppdatering om Sasha

Det har nu gått en tid sedan vi skrev något omkring Sasha i Moldavien. I huvudsak har vi arbetat med den inbjudan och det inresevisa som är nödvändigt för dem att få för att kunna resa in i Rumänien för att där få sina tänder behandlade. För att få ett visa måste man först få en inbjudan från någon i Rumänien. Efter mycket arbete kring dessa frågor har vi nu fått till stånd en inbjudan och nu arbetar vi med att Sasha och Marika skall få sitt inresevisa. Förhoppningen är att resan ska bli av nu under april. Sashas hälsotillstånd har under den



Sasha.

gångna tiden försämrats då den huvudvärk han lider av förvärrats. Vi vet i dagläget inte varför han har denna huvudvärk och orsakerna till den. Men vi undersöker nu olika möjligheter hur vi skall komma till rätta med denna värk. Huvudvärken påverkar hans dagliga liv, såsom skolgång, varför det är viktigt att få den utredd. På grund av den svåra värken har han missat nästa en hel månad av skolarbete då han inte kunna gå till skolan. Bed gärna för Sasha och hans hälsa. Stundtals plågas han också av otäcka mardrömmar som ofta är kopplade till hans svåra uppväxt. Dessa drömmar kommer allt mer sällan, men är mycket obehagliga och skrämmande. Vi återkommer så snart vi vet mer om läget.

### Autogiro

Vi vill också i detta brev skriva om möjligheten att ansluta sig till missionens fasta givartjänst genom Autogiro. Vi tror att detta är någonting positivt för missionens arbete och som stärker vår slagkraft, då vi bättre kan planera verksamheten. För dig som gåvogivare är det ett smidigt sätt att ge, då du inte behöva tänka på att du skall ge din gåva då allt sker per automatik efter att du anmält dig. Har du inte talongen kvar skickar vi gärna en ny till dig. Har du tillgång till en dator kan du hämta den på vår hemsida, alternativt anmäla dig direkt på hemsidan via det elektroniska formulär som finns där.

För att ge en tydligare bild över vad det kan innebära att ge sin gåva på detta sätt vill jag ta dig med i ett litet räkneexempel. Naturligtvis är det beroende av till vilken av missionens olika verksamheter du väljer att ge din gåva och att alla jämförelser ibland tenderar att halta. Men låt mig ändå få ge ett exempel. Om vi tänker oss att 200 personer skulle ge 50 kronor i månaden. Antingen i egenskap av ny gåvogivare eller genom ett ökat givande skulle det innebära ca 120 000 kronor till missionens verksamhet. Kanske finns du som skulle kunna ge något ytterligare än dessa 50 kronor?

Vad skulle vi kunna göra för dessa pengar? Helt naturligt öppnar sig flera olika möjligheter. Vi skulle kunna avlöna fler pastorer, eller ge ett ökat stöd till arbetet bland romer eller till Rumäniens gatubarn genom Caminul Felix. Det skulle kunna innebära ett ökat stöd till Östeuropeiska Bibelskolan. I Moldavien skulle vi kunna utveckla arbetet kraftigt. Ge fler familjer ett matpaket eller påbörja projekt som vi i dagläget inte riktigt har ekonomi för. Möjligheterna som öppnar sig är som sagt många. Och då ska vi komma ihåg att det handlar om 50

kronor i månaden! En hundralapp extra i månaden ökar naturligtvis vår möjlighet att hjälpa ytterligare.

Vi har största respekt för att det inte alltid finns möjlighet att göra en sådan satsning. Vi är medvetna om att vår ekonomi ibland är ansträngd. Att viljan finns, men att möjligheten inte alltid finns. Men för några av oss kan det ibland handla om en mindre omprioritering. Tack för din insats, Gud skall rikligen välsigna dig. Har du frågor om Autogiro-tjänsten är du välkommen att höra av dig.

### Avslutning

Tack för att du tog dig tid att läsa månadens nyhetsbrev. Vi är medvetna om att flödet av information stundtals kan vara intensivt varför det inte alltid hinns med. Avslutningsvis vill vi påminna om möjligheten till stöd och hjälp i förbön. Skriv eller ring, alternativt besök vår hemsida där du kan skicka ditt bönebehov eller tacksägelseämne. Vi vill också vara ett stöd för dig som finns med i missionens arbete. Vi finns om du behöver stöd i förbön eller någon att samtala med. Tack för förtroendet. Vi hoppas att detta brev fått vara till välsignelse och uppmuntran för dig. Du är i allra högsta grad delaktig i de många positiva saker som sker på missionsfältet. Många människor berörs av evangelium tack vara ditt engagemang. På återhörande om en månad. Var välsignad!



  
Jörgen Lindberg  
FTM-Mission