



# FTM-Mission

EVANGELIUM ÄR FRÄLSNING TILL MÄNNISKOR

God fortsättning,

Tranås den 9 februari 2016

**V**år förhoppning är att allt är väl med dig. Arbetet här på missionen är i full gång. Vi arbetar för närvarande med att planera för vårens resor. Det är resor planerade till både Rumänien och Moldavien, men datum för dessa är ännu inte spikade. Det är fortfarande några saker vi väntar besked på för att kunna fastställa resedatum. Undertecknad ser fram emot att få resa, även om det har sin tjusning att fått vara på hemmaplan under en tid. Resorna är viktiga för oss, då dessa ger oss en möjlighet att komma nära de projekt vi stödjer. Att se saker på plats har ju många fördelar. Samtidigt ger det oss möjlighet att skapa nya konakter och att möta både befintliga och nya behov.

Inledningsvis vill vi också, som brukligt är, tacka för de gåvor vi fått ta emot under den gångna månaden. Vi är tackasamma för det engagemang många visar för det arbete missionen utför. Alltjämt ser vi att behoven är stora, så din gåva betyder mycket i det arbete Gud ställt oss i. I detta brev vill jag också ta tillfället att dela några tankar ifrån Guds ord tillsammans med dig.

## Jesus vår vän

För en tid sedan lyssnade jag till en förkunnelse omkring bibelsammanhanget vi finner i Johannes 15 verserna 1-17, där Jesus talar om det kristna livet i liknelsen av en vinranka. Genom åren har vi säkerligen hört talas om och förkunnats om denna bibeltext. Varje gång vi får lyssna till den ger den oss nya perspektiv, vilket ofta är fallet med Bibelns texter. Det är som att skala en lök, texten öppnar nya vyer för oss varje gång vi umgås med den eller lyssnar till undervisning och förkunnelse. Texten är välkänd för de allra flesta av oss. I den förkunnelse jag lyssnade till fanns det några punkter som lyftes fram lite extra. Jag tänkte dela dessa kortfattat med dig som läser detta nyhetsbrev. En av de saker som Jesus lyfter fram i den här texten är det faktum att han är vår vän. I vers

14-16 säger Jesus: *"Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befäller er."* Jesu vänskap är grunden för vår relation med honom. Denna vänskap grundar sig på det faktum att han dött för oss för att ge oss ett evigt liv. Detta eviga liv börjar här, i det fysiska, för att sedan fortsätta i en värld bortom den för oss uppenbara. Vad helst livet "kastar" emot oss förblir Jesus vår vän. Det har vi skriftens ord på, i med som i motgång sviker aldrig denne vän. I denna vänskap växer också en förväntan ifrån Jesu sida; att vi skall gå ut i denna världen och bära frukt - en alldeles unik frukt som är bestående. Den har alltså inget bäst föredatum. Jesus lämnar oss alltså inget val, utan han befäller oss att bli fruktbarande; alltså ansvaret att bära frukt ligger hos oss. Jesus har alltså kallat oss in i denna tjänst. I denna tjänst kommer också Guds käre till uttryck i det att vi skall älska varandra.

I vår trädgård hemma har vi planterat en vinranka, som vi efter bästa förmåga försöker att sköta och rå om. I Jesu liknelse, där vinrankan får symbolisera den kristnes liv, pekar Jesus på behovet, eller snarare nödvändigheten, av att våra liv beskärs. Beskränning är viktig, för att inte säga en avgörande



*Precis som vinrankan har vi i enlighet med Jesu ord kallats att bära rik bestående frukt.*

del i en vinrankas livscykel. Varje år, ungefär vid den här tidpunkten, måste vinrankan beskäras. Det görs alltså under den period när vinrankan är i sitt vilotillstånd. Om vinrankan inte beskär, blir vindruvorna av undermålig kvalitet och skörden inte så omfattande. Detta är också någonting jag låtit notera om vår egen vinranka. De år då jag låtit bli att beskära den, har den också producerat usla druvor. De blir små och ynkliga, nästan ofärdiga i sitt mogna tillstånd. Detta kan också sägas om oss; för att våra liv skall bära god frukt måste våra liv beskäras. När våra liv beskär handlar det inte om att Gud, genom att Han beskär våra liv, straffar oss. När Gud beskär, är det i syfte att vi allt mer skall likna honom. Det handlar snarare om att då vi ger Gud tillträde till våra liv så att de låter sig beskäras, att det då handlar om att avlägsna det i våra liv som bidrar till en dålig frukt och en undermålig skörd. Inte så sällan sker denna beskärning under perioder då vi upplever Gud som frånvarande, eller att vi går igenom perioder av andlig torka. När Gud beskär, handlar det om att ur våra liv "knipsa bort" saker som bitterhet, oförsonlighet och eller kanske oförlåtenhet eller annat som står emellan oss och Gud och andra människor. Kanske har vi gått igenom en svår sorg, en skilsmässa eller sjukdom som lämnat bitterhet eller oförlåtenhet efter sig. Kanske har vi blivit orättvist behandlade på arbetsplatsen eller i vänskapsrelationer, ja orsakerna kan som sagt vara många. Men, vad det än vara må, är det dessa "saker" Gud önskar beskära i våra liv.

En vinranka som lämnas obesuren blir snart bevuxen av långa sidoskott. I det engelska språket kallas dessa skott för "suckers" (sugare) som växer på huvudstammen. Dessa finner vi också på andra fruktträd såsom äppelträd. Då kallas de för vattenscott och ger oftast en dålig skörd. Genom beskärningen "tränas" vinrankan så att den på sikt ger mer skörd. Noterbart är att upp till 80% av en vinranka klipps bort då den beskär.

Även detta kan föras över på våra egna liv. Allt det som "suger" livskraft ifrån oss, som ligger till hinder för oss att bära frukt, vill Gud avlägsna ur våra liv. Beskärning av fruktträd och i detta exempel vinrankan men också våra liv, görs med ett enda syfte; att skörden skall bli god och omfattande.

Om denna bild överförs på våra egna liv, och om vi samtidigt ställer oss frågan hur mycket vi skulle eller borde "skära bort", kommer vi svårligen i närheten av denna procentsats. Men faktum är, med vinrankan som förebild; att då borde "det mesta" ur vårt liv gå att skära bort. Frågan vi ställer oss är vad som i så fall borde skäras bort?

Det andra momentet som är värt att nämna är ympning. Då använder man sig av en befintlig stam, där en gren från en annan vinranka appliceras direkt på stammen. När detta görs skärs ett långsgående snitt, samt ett likadant diagonalt mot det föregående,

de, som då bildar formen av ett kors! Barken viks åt sidan och grenen appliceras under barken som sedan viks tillbaka för att sedan tejpas över eller "lagas" med vax. När en ympning sker "blöder" vinrankan. Från det att en vinranka planteras, tar det tre (3) år innan den bär en riklig skörd. Värt att notera här, är att lärjungarna vandrade tillsammans med Jesus under tre år.

### **Pastorsunderhållet**

Vi vill passa på att tacka för den respons vi fick på förra månadens upprop om behovet att stärka upp detta konto. Det känns tryggt att veta att det finns ett engagemang omkring den här grenen av missionens verksamhet. Jag har skrivit det tidigare, att denna gren är en av de viktigare missionen har. I allt det missionen får vara en del av, är understödet till pastorer oerhört viktigt. Den kontaktyta dessa pastorer har är enorm. Den förkunnelse som sker genom dessa Herrens tjänare är av oerhörd vikt. Människors frälsning är och förblir det viktigaste arbete vi har att uträtta. Dessa pastorer är därför så oerhört viktiga. Därför skulle jag vilja slå ett slag för möjligheten att ge till denna gren via autogiro. Har du på ditt hjärta att aktivt stödja oss i denna tjänst, vädjar vi till dig att först och främst bedja över saken. Har du frågor, tveka inte att höra av dig i så fall. Men vet att behovet är fortsatt stort och vi skulle behöva fler fasta givare som regelbundet stödjer den här grenen av missionens arbete. Tack för din gåva!



*Pastor Igor Lazar i Moldavien och Pawel Nowakowscy i Polen är två av de pastorer FTM-Mission understödjer ekonomiskt.*



*Bageriet förser ca 100 hushåll med dagligt bröd. Varje månad bakas 2 500 limpor som delas ut gratis.*



*Människor väntar på att få sitt bröd.*

### **Bageriet i Glodeni**

Som många av er känner till stödjer FTM-Mission församlingen i Glodeni, Moldavien i deras projekt som heter "ett bröd om dagen", som syftar till att dela ut bröd till fattiga människor i staden som har ca 10 000 innevånare. Vi vet sen tidigare att många hade inte varit i livet idag om det inte hade varit för det bröd de får från bageriet. I tidigare nyhetsbrev har vi skrivit om den förändring som behövde göras i bageriet med anledning av förändrade elbestämmelser kopplade till EUs bestämmelser. Efter att ha samtalat med Igor kommer detta arbete att inom kort kunna påbörjas. Man har varit på plats och tittat på de praktiska bitarna och planerar nu för att genomföra arbetet. Vi återkommer i ärendet när arbetet är avslutat. Det känns oerhört glädjande att vi nu kan blicka framåt och att vi kunnat genomföra denna förändring och att arbetet nu kan fortsätta.

### **Några rader om Olivers hälsotillstånd**

Allt emellanåt skriver vi kortfattat om hur Oliver, FTM-Missions grundare, mår. Vi tänkte att det kunde vara ett bra tillfälle att göra det i detta brev. Jag lämnar därför med varm hand över "pennan" till Ulla som kommer att skriva några rader och berätta.

Så har vi redan kommit en bit in på det nya året. Vill önska er alla Guds rika välsignelse och samtidigt tacka alla er som beder för missionen och för oss som familj. Era förböner betyder så oändligt mycket. Ja, de bär oss för varje dag. Tack kära vänner!

Som vi tidigare skrivit, är det många som hör av sig och vill veta hur Oliver mår. Det är inte så lätt att

kortfattat summera den situation han befinner sig i. Det är svårt att se den man älskar och levat med så länge brytas ner av sjukdom. (Vi hade 50-årig bröllopsdag i januari). Jag skall i alla fall försöka att ge en liten bild av hur situationen ser ut. Ledsen att behöva säga att hans hälsa gradvis försämras, både mentalt och fysiskt. Vi har idag svårt att kommunicera, då han inte hittar orden när han skall prata. Det gör att det mestadels är jag som pratar och berättar om hur vardagen ser ut och hur barnen och barnbarnen har det. Hans närminne har kraftigt försämrats. Dagarna tillbringas han antingen i sin rullstol eller ligger och vilar i sängen. Han är trött och sover mycket. Han kan inte längre gå och har svårt att stå utan stöd av två personer.

Jag går till honom fyra-fem gånger i veckan, då jag mestadels sitter bredvid honom och försöker ge lite närhet. Barnen och barnbarnen besöker honom också givetvis, tillika med syskon och vänner, vilket vi uppskattar mycket. Han har också genom kommunens försorg en ledsagare som kommer två gånger i veckan då de går på promenader.

Sedan förra sommaren har Oliver varit inlagd på sjukhus en gång i månaden för infektioner. Han låg också inlagd över julen, vilket ju inte var så roligt. I skrivande stund är han också inlagd för ytterligare en infektion. När detta händer, är det oftast akut och innebär ambulanstransport. Så man kan säga att man alltid lever med någon form av beredskap för dessa tillfällen. Trots situationen känner jag mig trygg i vetskapen att, oavsett vad som händer, vilar vi i Guds händer. Han har allt under kontroll. Jag vet att Oliver också känner samma trygghet, ja, jag tror att alla i familjen känner på samma sätt.

Hoppas att detta kunnat ge en liten bild av dagsläget. Än en gång TACK alla ni som beder för oss. Herren skall rikligen välsigna Dig för Din kärlek.

*Ulla*

### **Månadens projekt**

Den här månaden vill vi återkoppla till ett projekt vi skrivit om tidigare. Som många av er känner till, är Florin Popa en av de pastorer vi understödjer ekonomiskt. I ett tidigare brev skrev vi om det behov som finns att hjälpa pastor Popa med att hitta en nyare bil. Det är, som många kan förstå, en absolut nödvändighet att han har ett fordon som kan ta honom till de församlingar han arbetar i. Det vi i nuläget riktat in oss på, är att hitta en nyare Volkswagen Passat, årsmodell 2011 eller nyare. Anledningen är de miljöregler som finns för införsel av bilar i Rumänien. Vi har beräknat budgeten för detta projekt till ca 150 000 kronor. Men självfallet, om möjligheten ges, vill vi köpa bilen till en så låg kostnad som möjligt. Bilen kommer först och främst att användas i tjänsten, men då familjen själva bidrar med försäljning av sin nuvarande bil, kommer den även att användas privat. Vi är medvetna om att det rör sig om mycket pengar, men inser samtidigt att det är det enda rätta att göra, då förutsättningen för att Popa skall kunna arbeta som pastor ligger i det faktum

att han kan röra sig mellan de olika församlingarna. En sträcka på ca 9 mil varje söndag, då han ofta predikar i den ena församlingen på morgonen och någon av de andra på eftermiddagen. Tack för att du vill stötta oss i detta viktiga och angelägna projekt. I skrivande stund har vi, medräknat värdet på den befintliga bilen, ca 50 000 kronor. Det återstår alltså en del innan vi nått fram till det uppsatta målet. Skulle vi inte nå dit, får vi kanske tänka om. Men där är vi inte ännu, utan vi beder om att Gud skall öppna de dörrar som behöver öppnas för att vi skall kunna nå en så bra lösning som möjligt. För Gud är allting möjligt!

### Testamenten

Vi vill passa på att påminna om den möjlighet som finns att testamentera kvarlåtenskap eller monetära medel till förmån för missionens arbete. Att också låta våra liv få betydelse efter det att vi fått sluta vår jordvandring framstår som en oerhört stor förmån. Det kan handla om att vi i vårt testamente låter en del av våra tillgångar gå till missionens arbete. Möjligheten att "öronmärka" din gåva till ett specifikt ändamål går bra, men gåvan kan också testamenteras att fritt disponeras av missionen. Vi vill vara lyhörda för det önskemål som finns och kommer förvalta gåvan efter det önskemål som finns uttryckt i testamentet.

### Plusgirot har nu upphört att gälla

Även denna månad vill vi påminna om att insättningar på missionens PlusGiro inte är möjligt. Inom kort kommer vi att avsluta kontot, varför vi uppmanar att istället ge din gåva via vårt BankGirokonto 233-2393. Förändringen har gjorts då Swedbank inte längre gör det möjligt att föra över pengar som kommer in på girot till vårt bankkonto. Därför är det nu vårt BankGiro som står som mottagare av gåvor. Vi hoppas att det finns förståelse för den här förändringen och att du därför ser till att ändra till berört BankGirokonto. Förändringen innebär också en mindre besparing för missionen, då en del administrativa kostnader försvinner. Något vi tycker är bra!

### Avslutning

Så har vi nått fram till avslutningen av denna månads nyhetsbrev. Det blev kanske inte så omfattande som det brukar vara, men vi hoppas att du ändå funnit det läsvärt. Vi återkommer i vanlig ordning nästa månad med att informera om de projekt vi står i. Skulle du vara i behov av förbön eller samtal står den dörren alltid öppen. Välkommen att höra av dig på det sätt du finner lämpligast. Tack för att du tog dig tid att läsa. Gud välsigne dig. På återhörande om en månad.



*Familjens nuvarande bil har gått många mil på dåliga vägar. Behovet av en nyare bil blir därför allt mer akut.*

  
Jörgen Lindberg  
FTM-Mission