



Tranås den 10 maj 2017

Guds frid,

Sköna maj välkommen! Maj, den månad då våren brukar göra sig påmind på allvar. Vi hoppas att du tar dig tid att vistas utomhus och griper de tillfällen då solen behagar visa sig. Vädret är alltid ett kärt samtalsämne för oss svenskar. Detta brev verkar inte utgöra något undantag. När detta brev skrivs skiner solen utanför vårt fönster och fåglarna gör sin röst hörd. Underbart fantastiskt och mycket efterlängtat. Om någon dryg vecka åker jag till Rumänien. Efter en längre tid på hemmaplan väntar snart den första resan för i år. Det skall bli både roligt och intressant att åter igen möta våra vänner. I någon mån hoppas jag att vi kan återge några glimtar från resan i kommande brev. Vi vill också passa på att rikta ett tack till dig för gåvor vi fått ta emot under den gångna månaden. Som vi skrivit så många gånger tidigare, betyder ditt stöd så oerhört mycket för oss i arbetet!

Den korsfäste Jesus och världens dårskap

I Första Korintierbrevets 1a kapitel kan vi i den 23e versen läsa *"Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap"*. Människan och Gudasonen Jesus Kristus, så som vi finner honom i Bibeln, har genom alla tider uppfattats som just detta; en stötesten och en dårskap för den som inte tror på honom i biblisk mening. I dagens samhälle är det med all önskvärd tydlighet så att Jesu särart, hans anspråk som Guds enfödde son, väcker anstöt och skapar kontroverser. Samtidigt finns det en märklig och oemotståndlig dragningskraft till honom. Tyvärr möter vi vitt skilda uppfattningar om vem han är, både historiskt och i vår egen samtid. Många av dessa uppfattningar skiljer sig ifrån en klassisk kristen tro. Därför måste man idag vara tydlig i var man står i sin uppfattning. Som troende och pånyttfödd kristen skall vi inte äga någon annan bekännelse än den som

**SOM TROENDE OCH
PÅNYTTFÖDD
KRISTEN SKALL VI
INTE ÄGA NÅGON
ANNAN BEKÄNNELSE
ÄN DEN SOM BIBELN
LYFTER FRAM**

Bibeln lyfter fram. Vi bekänner oss till Jesus Kristus, Guds enfödde Son. Den enfödde, världens Frälsare, som gick i döden för dig och för mig och i ett vidare perspektiv - en hel mänsklighet. Som sonade vår och världens synd med sig. Bara i och genom honom finns förlåtelse från synd och upprättelse till det Gud en gång avsett med vårt liv. Jesu död och uppståndelse, som världens frälsare, är själva grundbulten i vår tro och bekännelse. Däri finner vi vår rot och grund.

I andra delar av vår värld går människor i martyrdöden för sin tro. Helt nyligen såg jag en siffra, som visserligen inte var bekräftad, att 200 miljoner kristna förföljs för sin tro. Martyriet är trons adelsmärke och unika särdrag. Som en röd tråd genom evangelierna och apostlarnas liv, där alla utom en, fick möta sin egen död på detta sätt, sträcker sig martyriet ända in i våra dagar. Man möter hellre sin frälsare genom att dö för sin tro än att förneka Jesus Kristus. Här påminns vi om orden ifrån Filippierbrevet 1:21: *"Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst"*. Jesus

Kristus, gudasonen och människan, väcker både förundran och anstöt. Han blir till en stötesten och en dårskap på samma gång. Men den kristna tron är också paradoxernas tro. Det är i det ringa och föraktade som Guds kraft uppstår i sin fulla kraft. Det är detta, det ringa i mänsklig mening, som Gud har utvalt att förändra världen. I oss bor en väldig kraft; en kraft som förmår långt mer än vi kan tänka eller ens förstå. Denna kraft verkar i oss! Guds eviga kyrka, förföljd och föraktad, kan inte utplånas. Den bor i varje troendes hjärta. När den utsätts för förföljelse och lidande blir den bara starkare och mäktigare och växer i antal troende. Den evangeliska kyrkan upplever en förföljelse idag, men det är också ett säkert tecken på att vi snart skall möta Herren i skyn. Vår förlossning närmar sig.

En hälsning från pastor Popa

Det är så fantastiskt att få ta del av vad som händer på de platser där de pastorer vi understödjer tjänar. Med sina olika gåvor tjänar de Gud på de platser där Gud ställt dem. Den målmedvetenhet med vilken dessa pastorer utför sitt arbete är beundransvärd. Vi känner stor tacksamhet för det arbete som de utför. En klar och tydlig målsättning att föra människor in i Guds rike, förkunnelsen av Guds ord till omvändelse och dop, sker regelbundet i många församlingar i Rumänien. Återigen har vi fått ta del av en sådan rapport. Denna gång är det pastor Popa som delar med sig av sitt arbete. Vi har valt att publicera delar av hans rapport.

Kristus är uppstånden!!

Jag vill dela några glimtar ifrån mitt arbete. Mitt arbete har varit välsignat av Gud och med hans hjälp har vi ordnat en underbar fest i den rumänska församlingen i Tinca. Vi har fått döpa tre unga människor i åldrarna 16, 21 och 25. Två av dem kommer från familjer som aldrig haft någon kontakt med församlingen. De kommer från familjer som inte känner Gud. För mig personligen och för församlingen var det en stor glädje att få döpa och välkomna dem in i församlingen. Detta har varit en stor utmaning för mig och jag har bett och önskat att vi skulle få hålla en dopförrättning under detta år. Under dopgudstjänsten hade många människor samlats utanför för att följa vad som hände. Vi hoppas därför att detta skall leda till att fler vill komma till tro och låta döpa sig. Vi ser också att familjer som inte kommit till kyrkan nu börjar återvända. Vi hade nyligen en sådan händelse. Det är glädjande. Vi har också haft evangelisationsmöten och besökt andra församlingar med vår ungdomsorkester. I sommar kommer vi också att anordna ett ungdomsläger och ett läger för de yngre barnen som kommer från fattiga familjer som inte har råd att skicka sina barn till lägergården.



*En växande församling.
Gädjande att få se när unga människor
väljer att följa Jesu exempel och låta döpa
sig i vatten.*

I den romska församlingen i Tinca kommer vi snart att hålla en dopförättning. Vi gläds åt det ökade antalet medlemmar. Vi har haft flera evangelisationskampanjer. Vi har också fått se hur en människa blivit helad. Men också haft ett dödsfall då en 9-årig flicka dog på grund av medicinska problem. Att tjäna i den här församlingen är annorlunda och tuffare, men samtidigt också en välsignelse.

Församlingen i Spinus, där jag också tjänar som pastor, har haft en evangelisationskampanj vid sidan av det ordinarie programmet. Flera kom som inte tidigare varit i kyrkan. Vi beder att Gud skall välsigna också det här arbetet. Det andliga klimatet här är lite tuffare, men vi tror att Gud skall ge oss seger även här. Därför fortsätter vi med att evangelisera och bjuda in människor. Vi arbetar också med barnen från samhället. På torsdag hade vi ett speciellt program i kyrkan. Detta arbete vill vi fortsätta med i sommar.

Vid sidan av mitt arbete i dessa tre församlingar där jag tjänar som pastor, har jag också tjänat i Filadelfiaförsamlingen i Oradea. Jag har också inbjudits att predika i flera församlingar i vårt distrikt. Jag tackar er alla som stödjer mig ekonomiskt i detta arbete. Det är mycket arbete, men det ger mig samtidigt stor välsignelse. Jag vet att jag inte är ensam därför att ni finns med mig och min familj genom förbön och ekonomiskt stöd. Må Herren välsigna er på allt sätt!

*Florin Popa
Pastor*

En hälsning från Igor

Vi har också fått ta emot en hälsning från pastor Igor i Moldavien. Nya människor söker sig till församlingen. Läs hans hälsning som stämmer till tacksamhet över vad Gud gör. Moldavien har under de sju år vi varit verksamma där kommit att förvandla våra liv. Det jag upplevde den första resan 2010 har satt sina spår. Genom dessa år har vi fått se många människor bli hjälpta. Vi har fått se en församling blomstra från att tidigare varit marginaliserad och illa ansedd, till att nu ha blivit en faktor att räkna med. När stadens politiker insett värdet i den tro som församlingen står för, har attityderna förändrats. Idag ringer de styrande för att fråga om hjälp i sociala frågor, då man själv inte riktigt reder ut sitt eget samhällsansvar. Vår närvaro med den hjälp som förmedlats, har tveklöst satt sina spår i människors medvetande och hjärtan. Även om omfattningen av vår och församlingens hjälpverksamhet sker i ganska blygsam skala, har vi sett att det gör skillnad. Vi kunde göra oändligt mycket mer, men kanske är det inte omfattningen och eventuella stordåd som gör skillnad. Däremot det faktum att vi fortfarande, efter sju år, finns kvar. Vi tror på långsiktighet, att finnas till hands. I dessa sammanhang är det oändligt viktigt.



Påsken firades med gudstjänst och utdelning av matpaket.

Många tacksamma människor återvände hem.

Vi börjar se frukten av vad detta arbete innebär; ett av dessa är antalet medlemmar i församlingen som ökar från år till år. Antalet barn som finns med i församlingens arbete ökar också. Positiva signaler som signalerar att Gud har större saker på gång.

Den uppståndne Kristus berör människors hjärtan

I Lukas evangelium kan vi läsa: *"Saliga är ni som nu hungrar, ni skall bli mättade. Saliga är ni som nu gråter, ni skall skratta."* Prisd vare Herren som berör människors hjärtan här i Glodeni. I en gudstjänst vi hade helt nyligen fylldes lokalen med lovsjungande människor. Ung som gammal uppskattade budskapet som predikades om vår Frälsares uppståndelse. Alla bekände de med hög röst: "Kristus är uppstånden, han är verkligen uppstånden!" Detta kraftfulla utrop blev till ett eko av Herrens uppståndelse. Han uppstod verkligen!!

Barnkören fanns också på plats för att på sitt sätt prisa Herren. Alla lyssnade noga på körens budskap. Jag blev mycket glad då jag såg nya ansikten som svarade på inbjudan att komma till gudstjänsten. Vi tackar Gud för hans stora nåd över oss och för de människor som fortsätter att komma till samlingarna.

På påskdagen hade vi inbjudit de fattiga till församlingen för att de skulle få lyssna till Guds ord och få ett matpaket med sig hem. Även de unga fick möjlighet att äta sig mätta, då vi ordnat för dem i vårt kök. I namnet Jesus kan jag vittna om att arbetet med både bröd och matpaket gör skillnad i människors liv. Glädjen över detta bröd och matpaketen skänker stor glädje bland dessa familjer. Vi tackar därför alla som bidrar ekonomiskt till detta arbete, då det skapar stor glädje och tacksamhet i deras liv.

*Med tacksamhet
Igor Lazar, Pastor*

När vi tar del av dessa hälsningar förstår vi vikten och betydelsen av det arbete som utförs. Genom kontakten med "våra" pastorer förmedlas Guds ord, Jesu kärlek och en omsorg och hjälp till människor i stort behov av både frälsning och mänsklig hjälp. När våra mest basala behov blir mötta, öppnas också hjärtat för evangelium. Därför är den hjälp som förmedlas genom pastorerna och de församlingar de tjänar, så oerhört betydelsefull. Tack för ditt stöd i detta arbete.

Ett regelbundet givande

Vi vill påminna dig om möjligheten att ge din gåva via autogiro. Detta sätt att ge sin gåva skapar goda förutsättningar för oss att kunna planera och utföra arbetet. Önskar du ge till ett specifikt ändamål så går det bra. Din gåva går fortfarande att styras mot ett ändamål som ligger dig varmt om hjärtat. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig. Det är ett papper som du

måste fylla i och skriva under. Det kan vi skicka till dig. Men vi kan, om du så önskar, hjälpa dig att fylla i allt utom din underskrift. Du måste sedan returnera pappret till oss efter att det är underskrivet. Vi skickar med ett svarskuvert, så det är bara att lägga det på brevlådan. Formuläret finns också på vår hemsida att fylla i. Men även detta måste skrivas under av dig innan det kan börja gälla. Då allt detta är gjort kommer din gåva att komma oss till del, till dess du själv säger ifrån, utan att du behöver tänka på det.

Testamenten och övriga gåvor

På samma sätt vill vi påminna om möjligheten att testamentera dina tillgångar där FTM-Mission står som förmånstagare. Detta kan naturligtvis ske i den omfattning du själv vill. Du väljer också själv till vilken verksamhet din gåva skall gå. Detta är en fantastisk möjlighet vi har, att efter att vi fått lämna denna värld, låta våra jordiska tillgångar få tjäna Guds verk. Har du frågor är du välkommen att höra av dig. Vi vet också att det finns hjälp att få på den ort där du bor, om du vill gå vidare med detta. Vi riktar ett tack för att du möjligen kan överväga denna möjlighet.

Avslutning

Allting har ett slut, så också det här brevet. Vi hoppas att du blivit välsignad av att läsa om vad Gud gör på de olika platser vi finns med. Guds ord når fram till människors hjärtan, liv blir förvandlade och upprättade. Ingenting är viktigare än att människor nås av evangelium. Tackvare din gåva och dina förböner kan så ske. Vi känner tacksamhet, först och främst till Gud, men vi tackar också Gud för dig. Du är viktig och betydelsefull för oss. Har du ett böneämne eller vill samtala om något, så är vi bara ett brev eller samtal bort. Välkommen att höra av dig. Jag är också tacksam för förbön under min vistelse i Rumänien. Bed om beskydd och ledning i det som skall uträttas. Det blir några hektiska dagar med både enskilda möten, mötesbesök med mera. Jag kommer besöka flera av våra samarbetspartner under dessa dagar. Tack för ditt engagemang.



Jörgen Lindberg
FTM-Mission