



Tranås den 12 juni 2017

Sommarhälsning från oss!

Bäste medarbetare,

Var du än råkar befinna dig vill vi önska dig, en fortsatt välsignad sommar. Vi befinner oss nu ganska precis mitt i den svenska sommaren. Vi hoppas att du så här långt fått njuta av den på bästa sätt. Som tidigare utlovats kommer här en kort hälsning ifrån oss. Juli månad innebär också för oss ett litet avbrott i arbetet då vi har semester. Dagar då vi inte behöver låta klockan styra vår dag. I början av augusti är vi tillbaka igen. För under-tecknad väntar då ännu en resa till Moldavien. Resan görs tillsammans med en mindre grupp amerikanska vänner. Det är deras tredje besök. Under denna vecka kommer vi hinna med mycket. Det blir ett dagkollo för barn, med olika aktiviteter såsom bibelkunskap, utelekar och tävlingar, men också en del pyssel. Det kommer även anordnas en endagskonferens för kvinnor och det blir tid för gudstjänst och besök i hem för att förmedla hjälp och förbön. Det blir några intensiva men givande dagar. Vi återkommer med en rapport i kommande brev. Kom gärna ihåg denna resa i dina förböner.

Vi vill också rikta ett tack till dig för ditt regelbundna ekonomiska stöd, men också för ditt stöd i förbön för arbetet. Det betyder så oerhört mycket för oss, men också för dem som står som mottagare av hjälp. Vår innerliga bön är att Gud skall möta dina behov och att du känner en glädje i ditt givande. Guds ord understryker ju vikten av att vår gåva skall ges med glädje och att Gud älskar en glad givare.

Jag vill också, i all enkelhet, skicka med dig några tankar ifrån böckernas bok Bibeln. Sommaren ger oss tid och möjlighet att reflektera, kanske slå av på takten och göra saker som vi annars kanske inte tar oss tid med. Kanske kan dessa tankar skänka dig möjlighet till reflektion över din livssituation.

Att gräva ner sin talent

I Matteus 25 undervisar Jesus genom att berätta en liknelse om talenterna. Ett bibelsammanhang du säkert känner igen. Jesu undervisning bestod ofta i att han genom liknelser eller illustrationer förmedlade sitt budskap. Också denna gång gör Jesus på detta sätt. Han berättar om de tre män som var och en fick en summa pengar. Talenten utgjorde också den högsta (största) viktenheten i antiken och användes av hebreerna för att väga mynt och andra metaller. En enda

talent motsvarade alltså ett mycket stort värde. Enligt Illustrerat Bibellexikon motsvarade dess värde genom tiderna mellan 30 och 50 kilo kg silver. Även om det är svårt att uppskatta dess verkliga värde, sägs en enda talent vara värd ca 4 000 kronor. I dagens penningvärde motsvarar en talent silver ett penningvärde av ca 150 000 kronor. Mannen delade ut sammanlagt 8 talenter enligt följande: 5, 2 och 1. Mannen hade alltså anförtrott sina tjänare en mycket stor förmögenhet, kanske allt han ägde. Tjänarna var satta att förvalta mannens förmögenhet under tiden han var bortrest.



Av berättelsens avslutning vet vi hur det gick, vi läser följande från kapitel 25, verserna 14, 24-25: *"Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem... Också den som hade fått en talent kom fram. Han sade: Herre, jag vet att du är en hård man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Av fruktan för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt."*

Ordet talent användes ursprungligen som ett viktmått, men finns även i det engelska språket, där ordet talent betyder begåvning. I Sverige känner vi igen ordet från TV-programmet som heter Talang, vars ord kommer från detta engelska ord talent. Ett ord som nu signalerar en helt annan betydelse, nämligen en mänsklig förmåga eller "gåva" i form av en unik begåvning. Talent och talang handlar alltså om både ekonomiska värden, men också om hur vi förvaltar vår alldeles unika gåva vi alla fått del av. Alla har vi någon form av talang, en gudagiven begåvning.

Liknelsen i Matteus 25 beskriver hur en man ger sammanlagt åtta talenter till tre av sina tjänare. Antalet talenter motsvarade "vars och ens förmåga". Tjänarna fick inte en större "börda" än de orkade bära eller kunde klara av. De två första investerade visligt och fick en god avkastning på sin investering. De lyckades dubbla det ursprungliga värdet. Men för den tredje tjänaren gick det inte lika bra. Av fruktan att förlora förmögenheten lät han gräva ner den. Han förlorade inte pengarna, men gjorde å andra sidan ingenting med dem. Hans herre och ägare sa då att det minsta han kunde ha gjort, var att sätta in dem på banken så att han hade fått ränta på pengarna. Men inte heller det lät mannen göra.

Det står att mannen kände rädsla, kanske även fruktan, inför uppgiften att förvalta och investera dessa pengar. Många gånger är det så med oss också. Vår rädsla håller oss tillbaka från att dela med oss av de gåvor som vi fått. Istället väljer vi att "gräva ner dem". Vår undfallenhet gör att vi inte tar tillvara det som Gud investerat i våra liv; våra gåvor och vårt kunnande har därmed gått förlorat. Det är aldrig hur mycket vi lyckas åstadkomma som betyder något i Guds ögon, utan det är hur väl vi förvaltats det som Gud anförtrott oss. Är vi trogna i det lilla, kommer Gud att anförtrott oss så mycket mer. Gud har en plan för oss var och en. Ett liv levtt i tro och lydnad inför Gud, hans ord och människor, innebär också att Guds plan för vårt liv blir uppenbar för oss på ett personligt plan. Frågan är hur vi väljer att förvalta det som Gud investerat i våra liv? Vad har Gud anförtrott, gett till dig, som du kanske valt att gräva ner istället för att investera i och förvalta? Gåvor som kan vara nyckeln till människors frälsning eller i församlingens och i vardagslivets gemenskap? Åt oss ta tillvara på de gåvor Gud givit oss. Livet är för kort för att inte låta Gud bruka oss med de gåvor han gett till oss.

En sommarhälsning från Moldavien

Det är oerhört glädjande att få rapporter om arbetet i Moldavien. För en tid sedan kunde vi skicka pengar för att täcka omkostnaderna för de sommarläger som arrangeras av församlingen i Glodeni. I år storsatsar församlingen, då man genomför ett veckoläger, tillsammans med andra församlingar, för de lite äldre barnen på en större lägergård i närheten av Balti, ca 50 km från Glodeni. Ett 80-tal tonåringar kommer till detta läger, men som helhet kommer några hundra unga från flera orter i området. Samtidigt arrangerar församlingen ett dagkollo i församlingens lokaler. Igor berättade att man den första dagen hade ett 60-tal barn och att man förväntar sig att det under de kommande dagarna kommer att komma ytterligare barn. Igor trodde att innan veckan är slut ett 80-tal barn eller mer kommer med. De pengar vi skickat täcker omkostnader för aktiviteter, mat och för de barn som åker iväg också transport till och från lägret. Vi ser det som en stor förmån att få var med och stötta dessa läger ekonomiskt. Vi vet sedan tidigare att lägren utgör en fin kontaktyta mot samhället och de ungas familjer. Flera av de barn som kommer till lägren fortsätter sedan i församlingens olika aktiviteter, vilket ger en fortsatt möjlighet till dialog med deras föräldrar. Känner du att du vill ge ett bidrag för att stötta arbetet i Moldavien och i synnerhet arbetet bland de unga, tar vi med tacksamhet emot din gåva.

Månadens projekt

Också denna månad vill vi erbjuda möjlighet att ge en gåva till omkostnaderna som finns omkring dessa läger. Allt eventuellt överskott kommer användas för att under hösten och vintern ge möjlighet till olika aktiviteter för barn i och omkring Glodeni.

För många barn i Moldavien innebär sommaren många frestelser, men också många utmaningar, då skola och normala rutiner sätts ur spel. Många driver omkring i samhället, utan något speciellt att göra. Detta faktum utnyttjas också av människor vars avsikter är allt annat än goda. Barn riskerar bli enkla byten för dem som önskar exploatera de unga. Moldavien och områdena omkring har under många år varit föremål för den prostitution och trafficking som finns i övriga Europa. I många av bordellerna



Många barn och unga berörs av sommarens läger.

i Västeuropa återfinns unga flickor och pojkar från länder i öst. Moldavien och Ukraina är länder som ofta omnämns i dessa sammanhang. Mot den här bakgrunden känner vi att det vi gör i detta lilla samhälle har betydelse, inte minst utifrån det som beskrivits ovan.

Genom att erbjuda dessa unga en möjlighet till en meningsfull fritid, som i någon mån tar dem bort från gatans utsatthet, gör det en omedelbar skillnad i deras liv. Vi vet ju också att de som får Guds ord med sig i livet i unga år, även om de inte blir avgjort kristna här och nu, kan få stor betydelse senare i livet. Vi vet att det frö som sås in i dessa barns liv en dag kommer bära frukt. Detta gör att vi även i år vill erbjuda dessa barn möjligheten att komma till församlingens sommarläger. I 1 Korintierbrevet skriver Paulus: "Stå därför fasta och orubbliga, mina kära bröder, och ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förgävt."

Vi tar fasta på detta ord i allt det arbete som missionen får uträtta. Tack för ditt stöd!

Avslutning

Vi tilltills önskar er alla en fortsatt trevlig och vilsam sommar. På återhörande efter att vi kommer i tjänst i början av augusti. Vår bön är att Gud skall möta dina behov och att du skall känna dig rikt välsignad!


 Jörgen Lindberg
 FTM-Mission