



FTM-Mission

EVANGELIUM ÄR FRÄLSNING TILL MÄNNISKOR

Tranås den 10 oktober 2017

Bäste medarbetare,

Det är ofattbart vad fort tiden passerar förbi. Känslan man har är att tiden går allt snabbare ju äldre man blir. Kanske känner du likadant, att dagar blir till veckor och veckor till månader. Sen läggs snart år till år. När man var liten, för att ta ett exempel, kändes somrarna oändligt långa. Dessa blev till en ocean av möjligheter. Märkligt är det i alla fall, det där med tiden och hur vi uppfattar den. I det här brevet gör sig tidens gång lite extra påmind. Både jag och min fru fyller 50 år i år. Jag har precis fyllt och Maria fyller om några veckor. Med anledning av våra födelsedagar har vi tänkt avstå ett stort firande för att istället uppmuntra den som vill ge en gåva till något av de projekt som FTM-Mission finns med i. Du kan läsa om våra tankar och den önskan vi har längre fram i detta brev. Inledningsvis vill vi också tacka för de gåvor som vi fått ta emot under den senaste månaden. Gud är god och han fyller de behov som vi har. Tack också för förbön och engagemang som finns på så många olika områden i det arbete vi står i. Vår bön är att Gud rikligen och på ett underbart sätt skall välsigna dig och fylla de behov som finns. Nu först några tankar från Guds ord.

Vad kan vi lära av Lots hustru?

I detta brev vill jag dela några tankar omkring ett par bibelsammanhang. Ett i Lukas 17:27-32 där Jesus undervisar om hur det var på Noa och Lots dagar. Jesus säger bland annat *"Tänk på Lots hustru!"* Vad var det som var så speciellt med Lots hustru att Jesus påminner speciellt om detta i sin undervisning? För att söka svaret på denna fråga får vi vända oss till 1 Mosebokens 18e och 19e kapitel, där berättelsen om Sodom och Gomorra och Lots familj finns nedtecknad. De båda städerna har i alla tider varit förknippade med synd på grund av innevånarnas omoraliska och syndfulla livsstil och deras brist på medkänsla

för de svaga och fattiga. På denna plats och i denna orättfärdiga miljö levde Lot, hans fru och deras båda döttrar. På ängelns uppmaning, då Gud hotade att förgöra de båda städerna genom ett regn av svavel och eld, flyr Lot med sin fru och sina båda döttrar upp i bergen. De hade blivit tillsagda att, under sin flykt, inte titta tillbaka. Men Lots hustru, som befinner sig bakom Lot, väljer att ändå vända sig om. När hon gör detta, förvandlas hon till en saltstod.

Det finns flera bibeltolkningar om varför hon förvandlades till en saltstod. Var det ett Guds straff för att hon inte lydde änglarnas uppmaning om att lämna staden? Eller var det kvinnans livsstil som blev hennes fall? Identifierade hon sig allt för mycket med det staden hade att erbjuda – och blev en del av det? Oavsett, känner vi utgången – hon fick betala med sitt eget liv. Det första vi kan ta fasta på är innebörden i orden "blicka tillbaka". Orden bär i sig en djupare innebörd än att bara "slänga en blick" över axeln. Den hebreiska förståelsen av dessa ord betyder *"att betrakta, att överväga, att uppmärksamma"*, eller att *"betrakta med nöje eller med njutning"*. Det var någonting i hennes blick som fick henne att inte vilja avstå det som livet i dessa städer hade att erbjuda. För vår del blir detta till en påminnelse om att inte låta den här världens lockelser få leda oss bort ifrån Gud.

Det är också intressant att notera att det står att hon förvandlades till "en pelare av salt" eller en "saltstod". Även här finns en djupare innebörd i dessa ord. Det hebreiska ordet för pelare kan härledas till ordet för något som är stationärt, en militärpostering eller en staty. Innebörden i båda dessa ord är: någon som är satt att vaka över en person eller plats.

Bilden över Lots fru, då hon likt en staty eller postering står och blickar ut över Döda havet – där ända fram till våra dagar, ingenting levande kunnat

existera, är en gripande påminnelse för oss om att inte blicka tillbaka eller vända oss bort från Gud och den tro som blivit vår. Att vi oavsett livets törnar och svårigheter inte vänder oss bort från Gud. Att vi inte överger vår tro, utan vi följer Kristus, utan att tveka, bekänner och lever ut vår tro och förblir kvar i hans kärlek. Tillbakablickande kan bli till en försvårande omständighet i våra liv. Vårt förflutna kan ibland plåga oss svårt. Kanske finns det saker i ditt förflutna som på ett eller annat sätt plågar dig idag? Vad det än kan vara, vill Jesus Kristus befria dig ifrån dessa minnen eller händelser. I det ögonblick vi beslutar oss för att följa Jesus, när han tar bort vår synd eller det som skiljer oss från Gud, tar han också hand om vårt förflutna. Vi behöver inte ängsligt och oroligt "blicka bakåt". Du tillhör inte ditt förflutna och ditt förflutna "äger" inte dig. Du är en ny skapelse i Kristus!

Det bästa liv som finns är livet med Jesus Kristus. Han bryr sig inte om det som ligger bakom. I Jesus Kristus och den frälsning han erbjuder, finner vi ett helt nytt liv, ett nytt hopp och en ny framtid.

Hjälp oss fira 100 år

Under september och november har vi, Jörgen och Maria, våra respektive födelsedagar. Under normala förhållanden är det inget vi fäster någon större uppmärksamhet vid. Men i år, då vi båda med någon dryg månads mellanrum fyller 50 år, känns det som om vi ändå vill ta tillfället i akt och uppmärksamma detta. Vi önskar inte att uppmärksamheten skall riktas mot oss, utan vi vill istället använda detta tillfälle till att uppmärksamma någon annan som vi har kontakt och kännedom om via missionens arbete. Vi har fundrat på vad som skulle kunna vara ett behjärtansvärt ändamål att ge en gåva till för att fira våra hundra år. Behoven är ju många och det finns alltid "hål" att stoppa pengar i. Samtidigt vill vi kanske också ta tillfället att ge till någonting mer personligt.

Som många känner till har vi hjälpt en handikappad ung kvinna vid namn Veronica med en personlyft. Hon har också, av nära missionärsvänner till oss, fått en ny rullstol. Vi har också kunnat ge pengar till renovering av hennes hus, för att göra det mer tillgängligt för henne. För ett par dagar sedan samtalar jag med hennes pastor, Laurentiu, som vi också understödjer ekonomiskt. Han berättade då att hennes mormor, som tar hand om Veronica, hade blivit frälst. Fantastiska och mycket glädjande nyheter! Det verkar som om vår närvaro och pastor Laurentius ihärdiga arbete gjort intryck på Veronicas mormor. Laurentiu berättade också om behovet av ett bättre fordon som kan underlätta för Veronica att förflytta sig. Veronica råkade ut för en olycka tidigare i år, då man försökte lyfta in henne i en bil, men då tappade henne, vilket resulterade i ett armbrott. Hennes begränsade möjligheter innebär också att hon inte kan besöka församlingen så ofta, då de saknar ett fordon

Tillbakablickande kan bli till en försvårande omständighet i våra liv



Undertecknad tillsammans med Veronica och hennes morföräldrar.



Tillbyggnaden består av ett nytt vardagsrum och den det som skall bli det handikappanpassade badrummet.



Tillbyggnaden från utsidan.

som på ett säkert och tryggt sätt kan transportera henne dit. I samband med att hennes mormor också fick ta emot Jesus, känner vi att vi skulle vilja hjälpa dem till ett fordon som kan rymma en rullstol. Vi har därför bestämt oss för att våra "födelsedagspengar" skall gå till detta ändamål. Vill du vara med och "fira" oss och samtidigt hjälpa Veronica blir vi oerhört tack-samma och glada. Kanske når vi inte målet helt och fullt, men då kan dessa pengar utgöra en grundplåt. Tack för din generositet!

Rumänien – Florin Popa

En av de pastorer vi understödjer är Florin Popa, vilket du som läser våra brev säkert känner till. Han är pastor i tre församlingar omkring Oradea. Två i Tinca och en i Spinus. I den här hälsningen delar Florin med sig av de senaste händelserna i församlingarna. Glädjande nyheter, där fler människor nu blivit inlemmade i Guds församling. Ta del av hans hälsning här nedan.

Jag vill med några få ord berätta om några av de senaste händelserna i mitt arbete. Jag börjar med arbetet i församlingen i Spinus. Efter mycket bön om att Gud skall välsigna arbetet där, börjar vi nu se resultat. Den första oktober kommer vi att hålla dopförrättning, den första i församlingen. Det är tre personer som kommer att låta döpa sig, kanske ytterligare två är aktuella. Det är en stor glädje för oss, om det är möjligt skulle vi uppskatta om du kunde närvara. Det blir också tillfälle för oss att fira detta i församlingen. För några dagar sedan hade vi en speciell samling för barn från Spinus. Deras föräldrar var också med. Den ortodoxa prästen i Spinus var emot denna satsning. Vi tror och beder att denna satsning bland barnen kommer att bära frukt. Det är ett ganska svårt andligt klimat här, men vi tror att Guds Ande kommer att hjälpa oss att bryta ny mark. Dopförrättningen är ett bevis för att den helige Ande verkar i människors hjärtan. Vi kommer få se många människor komma till tro på den här platsen. Många familjer är fattiga här. Då vi hade möten för barnen, kom en mamma med sina barn. Deras materiella situation är mycket svår. Vi försöker nu att hjälpa dem så gott vi kan. Jag har lyckats hitta en sponsor till våra barnmöten, något som vi är oerhört tacksamma för och gläds och tackar Herren för.

Några ord om situationen i Tinca. Jag har fått kontakt med en amerikansk organisation som hjälper mig med kläder till de familjer som behöver det. Jag har fått flera kartonger med kläder att dela ut. Vi fick också sängkläder, filtar och skor. Vi fortsätter också med evangelisation i området.

Arbetet i den rumänska församlingen är bra. Vi vill börja renovera insidan av möteslokalen. Vi kommer också att fokusera mer på bönen och den helige Andes verk. Vid sidan av allt detta fortsätter jag att besöka sjuka. Jag försöker att, så gott det går, hjälpa dem med deras behov. Det finns många sjuka och handikappade. Arbetet bland våra tonåringar är också ett område som är viktigt och som jag vill utveckla. Det innebär mycket arbete men är så



Kyrkan var fullsatt när det skulle hållas dop. Tre personer hade beslutat sig för att följa Jesus genom att låta döpa sig.

belönande. Med Herrens kraft blir allt detta möjligt. Vår bön är att Herren skall välsigna allt det arbete vi har här. Att Gud skall välsigna våra bröder och systrar i Herren.

Med min familj är allt bra. Min fru arbetar och våra två pojkar går i skolan. Vi är tacksamma för allt det Herren gör för oss. Vi är så tacksamma. Vi beder för er, att han skall bära er i arbetet.

*Florin Popa
Pastor*

Det är roligt och glädjande att få ta del av dessa nyheter. Människors frälsning och fortsatta vandring med Gud är det centrala i allt det arbete vi utför. Därför känns tacksamheten stor när vi nås av sådana här nyheter.

Olivers hälsosituation

Ibland händer det att vi får samtal hit till vårt kontor, där man undrar hur det är med Oliver, FTM-Missions grundare. Det var en tid sedan vi skrev något om hur Oliver har det. Situationen omkring Oliver förändras numer inte så mycket från den ena gången till den andra. Även om vi kan se att hans situation inte blir bättre. Men det ligger i själva sjukdomsbilden att det är så. I början av oktober fyllde Oliver 76 år. Jag lämnar nu över "pennan" till Ulla, så att hon får berätta lite mer om hur Oliver har det idag.



Hur mår Oliver?

Flera har frågat och bett oss berätta hur Oliver mår idag. Vi har kanske inte varit så regelbundna med rapporteringen om hans hälsotillstånd, detta genom att det idag inte sker så stora förändringar. Sker det förändringar, så är det tyvärr till det sämre. Det är ganska svårt att med några få rader sammanfatta hälsotillståndet, eftersom situationen idag är ganska komplex. I augusti var det 21 år sedan han blev utsatt för överfallet. Svårt att fatta! Tyvärr påverkas han mer och mer av sjukdomen (Parkinson), vilket gör att hela hans livssituation är förändrad. Han har bl.a. svårt att kommunicera, att hitta orden, vilket gör att han bl.a. inte längre kan prata i telefonen. Vi kan inte längre föra några samtal. Ibland svarar han och ibland inte när jag pratar och berättar om de dagliga händelserna och om barnen och barnbarnen. Allt beroende på dagsformen. Tidigare brukade han ju älska att lyssna på musik, då i synnerhet Gaither. Detta är något som också har fallit bort. Till det positiva är att han har en ledsagare, beviljad av kommunen, som tar honom ut på promenader två gånger i veckan. En underbar person som är mycket mån om Oliver och försöker att göra trevliga saker för och med honom. Jag går till honom fyra gånger i veckan och när han orkar dricker vi kaffe

tillsammans. Annars sitter jag mest bredvid honom och låter honom känna att jag är där. Övriga i familjen kommer när de har möjlighet. Han känner igen oss alla, vilket vi ju är glada för.

Han är mycket trött och sover en hel del. Idag behöver han hjälp med i stort sett allting. Det är alltid två som hjälper honom, eftersom han varken kan stå eller gå. Idag sitter han i sin rullstol eller ligger i sängen. Han har också drabbats av infektioner och varit inlagd på sjukhus många gånger. För varje sak han drabbas av, försämras ju också hans allmäntillstånd, eftersom hans krafter är så begränsade. Hoppas detta kan ge dig en liten inblick i hans och vår vardag.

Till alla er som har bett och fortfarande ber för Oliver, mig och barnen med familjer vill vi säga ett stort och varmt tack. Era förböner och kärlek betyder så oerhört mycket och bär oss genom allt.

Månadens projekt

Som jag skrev tidigare vill vi denna månad lyfta fram Veronica och hennes situation. Vi skulle uppskatta mycket om vi kunde ge hennes familj bättre förutsättningar att kunna röra sig mer fritt. Ett fordon som möjliggör för henne att ta med sin rullstol och kunna komma i och ur bilen lättare, skulle innebära en stor välsignelse för henne och samtidigt minska belastningsskador på både henne och de som idag vårdar henne. Känner du att du vill ge en gåva till detta projekt skulle vi bli oerhört glada.

Fast Givartjänst

FTM-Mission kan nu erbjuda fast givartjänst via autogiro. Tjänsten är ett smidigt sätt för dig som vill stödja missionens arbete med en månatlig gåva. Beloppet överförs automatiskt från ditt konto sista bankdagen i månaden. Mer information hittar du på vår hemsida, eller hör av dig till oss om du har ytterligare frågor så hjälper vi dig.

Avslutning

Tack för att du tog dig tid att läsa brevet. Vår förhoppning är att det har varit läsvärt och att du känner dig välsignad av dess innehåll. Tack för din villighet att stå med oss i arbetet, både genom förbön och genom gåvor. Önskar du hjälp i förbön, är vi bara ett telefonsamtal eller ett brev bort. Välkommen att höra av dig. Med önskan om Guds rika välsignelse.


Jörgen Lindberg
FTM-Mission