



FTM-Mission

EVANGELIUM ÄR FRÄLSNING TILL MÄNNISKOR

Tranås den 11 december 2017

God jul och ett gott nytt år!

Det är med tacksamhet i våra hjärtan vi inleder detta årets sista nyhetsbrev. Ännu ett år har gått och Guds trofasthet består. Tack vare *Honom* och många trogna understödjare har arbetet kunnat fortgå. För detta känner vi stor tacksamhet. Vi vänder oss först och främst till Gud i vår tacksägelse, samtidigt vill vi rikta ett tack till dig som troget står med oss i arbetet. Tack för dina förböner och din generositet gentemot oss och det arbete som vi står i. Vår bön är att Gud rikligen skall möta dina behov på livets olika områden.

Nådens år 2017 börjar lida mot sitt slut. Julen är i antågande och vi kommer att ännu en gång fira Jesu födelse, en av den kristna kyrkans största högtider. Vi firar därför att en Frälsare blivit oss född. Världens frälsare, unik i sitt anspråk att vara den människa, sänd av Gud själv, som kom för att frälsa världen, frälsa oss ifrån dödens bojor och band. Han föddes in i den här världen som människa, för att bli som en av oss. Men i egenskap av Guds Son, var och är han en del av det gudomliga. En del av Guds väsen. Aposteln Johannes skriver: *"Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning."* I den 18e versen fortsätter Johannes att skriva *"Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och i Faderns famn, han har gjort honom känd."* Guds enfödde Son, hans ankomst till den här världen, ger oss hopp om framtiden. Hopp om ett liv efter detta. Guds enfödde son, skriver Johannes, var full av *nåd* och *sanning*. Två egenskaper vi allt mer sällan möter i dagens samhälle och i världen. Men i tron på Kristus, möts vi av dessa båda. Paulus påminner oss i Ef 2:8: *"Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det"*. Den frälsande nåden är en gåva. En gåva ingen egentligen gjort sig förtjänt av, men som tron skänker oss. Sanningen för oss människor kan vara [både] obekvämt och arbetsamt att ta till sig. Men det som är unikt med sanningen, är att den tillslut ändå befriar människan. Det Jesus erbjuder är en sanning som gör människan fri och en nåd som skänker människan frihet. Jesusorden ifrån Johannes åtta proklamerar att *"sanningen skall göra er fria"* och *"den Sonen gör fri är verkligen fri"*. Redan på Mose tid, gjorde Gud klart för människan att det var fel att fara med osanning, eller rent av att ljuga. Men detta kan knappast vara någon nyhet. Löggen erbjuder bara kortfristiga vinster, medan sanningen alltid vinner i längden – alltid! Sanningen befriar människan, sätter in henne i sitt rätta

sammanhang. Sanningen skänker människan frid, ett inre lugn som inte lögnen förmår ge. Lögnen måste alltid vara på sin vakt, är misstänksam mot andra människor. Lögnen gör att livet tillslut går i baklås. Den målar in människan i ett hörn. Jesus och den sanning som finns i livet med *Honom* öppnar upp livet, leder människan ut i den fulla sanningen om livet och henne själv. När vi lever nära Jesus och Guds ord, som i alla avseenden är den sanning varje troende skall leva efter, hittar vi, inte bara sanningen om oss själva, utan också livet självt. Jesus säger om sig själv: *"Jag är vägen och sanningen och livet."* Så länge vi förnekar denna sanning, kan vi aldrig förbli sanna mot oss själva eller andra människor. Den här julen firar vi fridsfursten, som kommer för att skänka människan det hon mest längtar efter. Nåd, frid och sanning.

Löftenas Barn

Sedan ganska många år har FTM-Mission stöttat arbetet på Löftenas Barn, en organisation som arbetar med romska barn. Man hjälper barnen med deras skolarbete och erbjuder barnen möjlighet att lära sig spela ett instrument. Det finns ett litet brassband som övar regelbundet och som spelar i olika sammanhang. Instrumenten har bekostats av FTM-Mission och bidrar till en meningsfull fritid. Ett uppskattat inslag i verksamheten och många står i kö för att få lära sig spela. Sami skickade några rader till oss som vi delar med oss av.

Hej!

Först vill jag tacka för era förböner och ert trogna ekonomiska stöd. Det är för oss ett stort mirakel och en välsignelse att få ha er som vår partner i detta arbete. Vi ber att Herren inte skall glömma bort er utan belöna er för er trofasthet. Att Gud skall svara på och uppfylla era böner. Än en gång, tack för ert stöd! Vi har nyligen startat ett nytt projekt bland barnen i vår utpost i Rontau. Vi har valt ut fem pojkar i åldrarna mellan 9-11 år för att ge dem extra undervisning i bibelkunskap, engelska och i att kunna använda en dator. Vi gör detta för att de skall kunna hjälpa till i sina hemförsamlingar.

Vid sidan av detta lilla projekt, arbetar vi med barnen som kommer från Cheriou och Oradea. Varje torsdag och fredag kör vi barnen från Cheriou till vårt center i Oradea. Vi gör det för att de skall kunna öva med kören som uppträder på söndagens gudstjänst.



Några av de barn som kommer till Löftenas Barn. Här övar man inför julens olika evenemang.

Vi kommer också få besök av en grupp studenter som studerar medicin. De kommer hjälpa oss med förberedelserna inför julen, då vi kommer ha en julshow. Julen här hos oss kommer redan den 6 december, då vi kommer dela ut julklappar till barnen. För några söndagar sedan hade vi dopförrättning då två av de barn som gått hos oss lät döpa sig. De hade beslutat sig för att följa Jesus och bli en del av vår församling här i Cheri. Det var en välsignelse från Herren och en uppmuntran för våra anställda att se frukten av deras mångåriga arbete. Vi är vissa om att fler kommer efter dem som nu döpts.

Sami Mitra

Visst är det fantastiskt att få vara med om att se hur unga människor väljer att följa Jesus. Vi är medvetna om att det är långsiktiga mål som till slut ger resultat. Löftenas Barns mångåriga arbete ser vi nu ge resultat. Det är ingen enkel sak att arbeta bland romerna. Men de, precis som alla andra, är i behov av frälsning och upprättelse. Faktum är att det är frälsningen i Jesus Kristus som i grunden kan förändra deras livsvillkor. Det är evangeliets kraft som upprättar och helar, som förmår förändra en människas livsföring.

Veronica

För en tid sedan skrev vi om Veronica och behovet av ett fordon. Vi gjorde ett upprop i samband med min och min frus födelsedagar. Vi vill nu rikta ett tack till er alla för de pengar vi fick ta emot för detta ändamål. Den sammanlagda summan blev 27127 kronor. Pengarna kommer oavkortat att gå till inköp av ett fordon till Veronicas familj. Blir det några pengar över, kommer dessa att användas till den fortsatta renoveringen av familjens hus. Vi återkommer då vi hittat det vi söker. I nuläget är vår önskan att hitta ett fordon som ger oss mest mil och kvalitet för pengarna. Vi tackar alla som varit med och stöttat detta projekt.

Församlingen i Batar

Som många säkert kommer ihåg, skrev vi i tidigare nyhetsbrev om den romska församlingen i Batar, Rumänien. Församlingen har under 2017 arbetat på att färdigställa sin nya möteslokal. Arbetet har till stor del bekostats av församlingens medlemmar, men hjälp har också kommit utifrån. Undertecknad har besökt församlingen vid ett par tillfällen, det senaste så sent som i oktober månad. I

skrivande stund har man tvingats gå tillbaka till sin gamla lokal, då den värmepanna man blivit lovad inte kunnat levereras, då den var i sämre skick än man tidigare trott. Därför samlas man tillfälligt i den gamla lokalen då det finns en vedkamin där. Församlingen räknar med att kunna inviga den nya lokalen i vår. Till dess hoppas vi att kunna installera den ljudanläggning som vi samlat in medel till. Vårt upprop gav ca 20 000 kronor till inköp av utrustning. Arbete pågår nu med att göra nödvändiga inköp till bästa möjliga pris. Vi ser fram emot att kunna slutföra detta projekt och om möjlighet ges vara med på invigningen i vår.

Gåvobevis

Julen närmar sig med stormsteg och vi kanske funderar på vad vi skall köpa för klappar. I all enkelhet vill vi påminna om våra Gåvobevis. Dessa går fortfarande att beställa. Det är alltså inte för sent om du önskar ge bort i julklapp till någon. Gåvobevisen är en fantastisk möjlighet att ge bort en gåva som skänker både glädje och som gör skillnad för den som gåvan hjälper. Använd dig av svarslappen som skickades med i förra brevet. Har du inte den kvar, går det bra att höra av sig till oss. En översikt av vilka Gåvobrev som finns tillgängliga finns också på vår hemsida. Välkommen att höra av dig.

Månadens projekt - julpaket

Under en följd av år har vi så här vid juletid riktat vår blick mot det arbete som vi stöttar i Moldavien. När julen närmar sig, går mina tankar till de människor som berövats de möjligheter många av oss kan njuta av. Oavsett var vi befinner oss, hur våra resurser ser ut, önskar vi oss en trevlig jul. När man mött behoven, sett nöden och mött människors blick, lämnar det inget annat val än att försöka hjälpa. Att lindra och kanske göra livet, om än för en kort stund, lite bättre. En kärlekshandling, oavsett dess storlek, betyder så oändligt mycket. Därför vill vi även denna månad låta Moldavien och julpaketet stå i centrum. Detta år kommer församlingen att bjuda in till fest för de familjer som hade sina barn med på årets sommarläger. Igor räknar med att det kommer ca 60 familjer. Sedan kommer församlingen att i mitten av december bjuda in till en samling för de familjer och hushåll som får ta emot matpaket under året. Här räknar man också med att ett 60-tal familjer kommer närvara. Denna satsning berör även hushåll som inte omfattas av samhällets stöd. Församlingen öppnar alltså upp sina lokaler och bjuder till fest. Församlingen önskar också få dela ut en julklapp till ett 100-tal barn på julafton. Hela denna satsning beräknas kosta ca 25000 kronor. Tack för din gåva!

Avslutning

Med dessa rader vill vi tillönska er alla en fortsatt trevlig advent, en god jul och ett gott nytt år. Vi arbetar fram till strax före jul och håller sedan stängt över jul och nyår. Vi är tillbaka i början av januari. Tack för allt som du gjort under året som gått. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete under nästa år. Allt gott till er!


Jörgen Lindberg
FTM-Mission