



FTM-Mission

EVANGELIUM ÄR FRÄLSNING TILL MÄNNISKOR

Tranås den 10 juli 2018

Sommarhälsning från oss!

Bäste medarbetare,

Mitt i, vad som för många är, semestertid dimper ett nyhetsbrev ifrån oss ner i din brevlåda eller inkorg. Vi vill passa på att tillönska dig en fortsatt välsignad sommar. Vi är någonstans mitt upp i vår sommarledighet, men vill ändå skicka dig några korta rader. Även om vi människor ibland behöver vila, vara lediga från vårt dagliga värv, vilar inte Gud. Han "arbetar" på människors hjärtan. På många platser vi finns med och stöttar fortsätter arbetet för Guds rike och människors frälsning. Vi känner tacksamhet till de goda medarbetare vi har både här i Sverige, där du är en viktig del i att fullgöra den uppgift FTM-Mission har. Men det är också alla de samarbetspartners vi har ute i Europa som gör ett fantastiskt arbete som skänker oss mycket glädje och tacksamhet. Gud är god och hans nåd varar i evig tid! Vart du än råkar befinna dig, så önskar vi att du skulle ta del av denna korta hälsning som innehåller några korta glimtar från missionsfältet.

Andens utgjutelse

Den senaste tiden har jag läst mycket omkring den helige Anden och dess betydelse för den troendes andliga liv. Det finns naturligtvis mycket att skriva, men låt mig dela några korta tankar omkring detta viktiga ämne. När vi läser Apostlagärningarna 2 och om de händelser som tog plats på pingstdagen i Jerusalem kan vi lära tre saker. 1. Det är en universell gåva som ges åt allt Guds folk. Paulus skriver i Apostlagärningarna 2:38: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva". Den gåva som blivit oss given måste vi ta emot och bejaka. 2. Det är en mångfaldens gåva. Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme. Anden låter mig vara mig själv, mitt eget unika jag. Med de unika gåvor, både mänskliga och andliga som vi fått, får vi tjäna och betjäna Guds rike och människor i vår omgivning. 3. Andens gåva är enhetens gåva. Andens gåva gör, fast olika de många till en enda kropp. Andens utgjutelse i oss är, även om den är universell, djupt personlig. På vilket sätt den helige Ande kommer till uttryck varierar från person till person. Därför är den helige Ande också en mångfaldens gåva. Guds tilltal, det personliga och det profetiska, är det som gör oss till "en ande" och "ett kött". Det profetiska tilltalet är bland annat till för att

bevara den andliga enheten. Paulus skriver i 1 Kor 12:13: "I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss." I en annan översättning står det att vi fått samme Ande "att dricka". Detta ger vid handen att gåvan, eller själva uppfyllelsen, om vi tagit emot gåvan, är själva uppfyllelsen, varje troendes ansvar. Tempusformen att "dricka av" Anden, eller låta sig uppfyllas, får oss att förstå att detta är en pågående handling. Andens uppfyllelse är en livslång kallelse. Må det aldrig saknas olja i vår lampa!

Rumänien - Katy

För en tid sedan skrev vi om den romska kvinnan Katy. Med hjälp av de pengar vi tidigare skickat har nu arbetet med hennes lilla hus kommit igång. Som du kan se på bilden är nu både väggar och tak uppe. Det återstår att sätta in dörrar och fönster, vilket vi skrev om i förra nyhetsbrevet. Även ivändigt behöver mycket göras. Vi fortsätter att följa Katy och hennes familj. Då arbetet inte är färdigt, finns möjlighet att ge en gåva till hjälp. Mycket återstår invändigt och det saknas både dörrar och fönster.

Pastorsutbildning

För en tid sedan skrev vi om Mircea som vi beslutat att stödja. Han arbetar bland annat med utbildning av pastorer genom ASIST, ett program som utvecklats för att



Katy har med hjälp av sin familj och pengar från oss byggt ett litet hus på den tomt hon vill köpa av sin granne.

hjälpa pastorer i mindre församlingar till en grundläggande teologisk utbildning. Mircea skickade oss en kort hälsning från de senaste utbildningsdagarna som hölls för någon månad sedan. Vi är glada över att få stötta honom i detta arbete. Även Mirceas fru Dana undervisar. Den här helgen undervisade hon bland annat om hur man blir en god mor utifrån biblisk grund. Här kommer deras korta hälsning.

Kära vänner,

Här kommer en hälsning från er rumänska familj; era partners som delar evangeliet. För en tid sedan upplevde vi en kallelse att starta ett program som hjälper pastorer i våra församlingar. På bilderna ser ni pastorerna och deras fruar som undervisas i hur man leder en församling, hur man möter människors behov och hur man blir en god herde. Dessa samlingar är också en möjlighet för pastorerna och deras fruar att få ladda sina batterier och bli andligen uppmuntrade. En tid där de också blir uppmuntrade att fortsätta sin tjänst som Herrens tjänare.

Mircea och Dana Ardelean

Vi ser arbetet med att stötta pastorer i deras utbildning och tjänst som betydelsefullt och viktigt. Samtidigt ser vi ett stort behov av ekonomiska resurser till detta arbete. Möjligheten att stödja detta viktiga arbete med en regelbunden månatlig gåva är välkommet. Tack för ditt stöd! Kontakta oss gärna så hjälper vi dig vidare.

Moldavien - Sommarläger

I vårt junibrev skrev vi om Moldavien och sommarens läger. I juni hade församlingen under en vecka inte mindre än 120 barn på dagkollo. Vilken glädje! Aldrig har vi samlat så många barn vid ett och samma tillfälle. Tack för att du stöttade oss i denna satsning. Vi är vissa om att det kommer bära rik frukt för Guds rike. Ordspråksbokens författare skriver ju som bekant: "Vänj den unge vid den väg han ska vandra, så viker han inte av från den när han blir gammal". Det ligger en oerhörd rikedom i denna sanning. Varje stund vi får ha dessa barn hos oss, är en viktig tid i barnens liv. Att i tidig ålder få inpränta Guds ord vet vi får betydelse i vuxen ålder. Nu ser vi med förväntan fram emot de två kommande sommarlägren som hålls under senare delen av juli. Även här kommer vi kunna skicka iväg ett hundratal barn och ungdomar. Lägren utgör också månadens projekt. Önskar du stötta dessa läger, kan du kryssa i detta på talongen. Tack för din gåva!

Avslutning

Tack för att du tog dig tid att läsa denna korta hälsning. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och ber att Gud skall möta dina behov både på ett mänskligt och andligt plan. Vi önskar dig en fortsatt glad sommar! Vi är åter i tjänst i början av augusti. Behöver du kontakta oss, gör du det lättast via e-post. Vi svarar dig så snart vi kan. På återhörande om en månad.


Jörgen Lindberg
FTM-Mission



Både män och kvinnor får undervisning genom ASIST-programmet.



Det blev 120 barn som deltog på dagkollot i Glodeni. Många tacksamma föräldrar skickade sina barn.